

Första roten, tomt 68

Kvarteret Varuhuset

Trettonde roten 1637–57v

Vallgatan mellan Korsgatan och Västra Hamnen

Femte roten 1657h - 70

Anders Marbo

1637–50.

Hans Stensson 1647: 3 mtl, 1648: 2 mtl

Anders Marbos Änka

1651, 1654: 2 mtl

Carin Marbos, Karin Anders Marbos änka R13 1652. 1653, 1655; 1 mtl

1656–57v 1656: 1.20 1657: 1 (VI el V), 1657h: 1, 1658: 3, 1659–60: 1.

I februari 1671 uppträdde sal. *Herr Andrae i Björkeris* syskon ”landsfolket” *Nils Larsson och Anna Larsdotter i Floghult* mot hans efterleverska *Karin Andersdotter Marbo*. I rätten uppvisades ett brev från Karin Andersdotter Marbos son *Johan Andersson Brunberg* i Hälsingborg, vari denne berättade, att hans och hans syskons fädernesarv innestod i hans moders bo. Han begärde, att hans styvfader *Herr And. Laurentii* arvingar icke måtte tillåtas att ärva något ur boet, förrän han och hans medarvingar och fordringsägarna först betalats ur oskipto bo. I april uppräknades, vad som efter Anders Laurentii i Björkeris begravning hade tillställts bonden Nils Larsson i Floghult, nämligen byxor, tröja, stövlar skor och våtsäck. På denna plats i längden omtalas ”Herr Anders i Floghult” 1666–70 och Karin Marboss, änka 1671–74. I Göteborgs magistrats arkiv omtalas i oktober 1676, att Johan Andersson Brunberg hade blivit skyldig staden utarvspengar, eftersom han ärvt sin moder och syster, - Någon kaplan i Tölö med namnet Andreas Laurentius nämner icke Skarstedt i sitt herdaminne.

Anders Marbos gamla gård övertogs av *Johan Gertsson artillerihantlangare*, också kallad *tegel-skrivare*. Den såldes av honom till *Torsten Larsson båtekarl* för 150 rdr. uppbud 12.6.1686. Dennes änka omtalas i tomtöreslängderna 1707–09. varefter gården innehades av hennes måg *Torsten Hansson båtekarl* (burskap 1.3.1706), vars änka betalade tomtöre 1714. *Båtekarlen Erik Torstensson* (burskap 19.8.1716) ägde den 1716 och hade 1717 krogen Gröna Linden: då omtalas hans hustru *Catharina Torstensdotter*. Där namnes ibm *artillerihantlangaren Arfvid Hallberg* och hans hustru *Anna Haraldsdotter* liksom ”fattige” kantoren *Göran Frijs* och hans hustru *Stina Linholm*. I en supplik till magistraten 17.12.1713 (EIIa:25) berättade sig Göran Friis ha vid samma tid 1712 ha kommit hit till Göteborg medförande hustru och barn på Biskopens och konsistoriets kallelse för att sköta kantorstjänsten. Han kallade sig fattig prästman och begärde lön. Enligt justitieprotokollet den 16.9.1714 (s 902) sände rätten bud till Biskopen, att man för någon tid sedan hade antagit Herr Jöran Fiis till cantor vid svenska kyrkan men att han varken var begåvad med stark röst, inte heller hade man ”förnummit något särdeles framsteg hos ungdomen uti vokalmusiken medelst information. Man begärde därför, att han måtte befordras till någon annan bättre och honom anständigare lägenhet.

Skarstedt nämner Göran Friis på sid 142 bland komministrarna i Falkenberg med den finstilta kommentaren: ”en armodets man, ofta missiverad”. 1729 erhöll han landshövding Bennets ”föreskrift till Falkenbergs sacellani” men ovisst vad det medförde ”

Erik Torstensson sålde gården 10.2.1728 till *visitören Erik Norling* (uppbud 19.2.1728) Ägde eventuellt en tid 3.7;s framtomt och 6.4 1738. Se också 2.10 och 1.79. Hos honom bodde 1730 *visitören Olof Svensson* och *guldsmeden Johan Wendt* med gesällen *Jürgen Ryding*. Gift 17.9.1727 med jungfru *Sophia Hillebrand*.

Erik Norling kallas 1755 lanttulluppsyningsman. Hans son *gördelmakaren mäster Andreas Norling* lånade 21.11.1758 2 000 d smt av borgmästaren och direktören vid Ostindiska Kompaniet Jacob Schütz för arr av modern och syskonen inköpa gården. Den 10.8.1765 lånade Andreas Norlings *änka Elisabeth* ytterligare 600 d smt av Schütz. Säljuppbud 10.6.1765.

Gården ägdes 1775–1800 av *gördelmakaren Jonas Westman* (burskap 11.7.1766). Före branden 1802 omtalas *hyresgästen Lars Pagander*. Liksom 1.67 inköptes 1.68 år 1803 av *hovsmeden Hans Clementsson* (uppbud 14.2.1803): tomterna bebyggdes omedelbart efter ritning utförd av *löjtnant A G Olman*. Hans Clementssons son *hovsmeden Johan Clementsson* sålde 1844 till änkefru Charlotta Braune och av henne 1855 till kopparslagare H Pettersson, som byggde en tredje våning 1860–67.