

Första roten, tomt 79

Kvarteret Herrnhutaren

Tolfta roten 1637–1657v

Vallgatan mellan Korsgatan och Östra Hamnen

Sjätte roten 1657h–70

Petter Helgesson vävare

1666–78 M1676 2 tomter

Han omtalas i Göteborg sedan 1648 och 1654–55 i tolfta roten på denna plats i längden och sista gången 1678. 1654–55 omtalas han samtidigt som en annan Petter vävare, nämligen *Petter Pettersson vävare*. Peder Helgessons två tomter övertogs först av *överste Anders Sinclair* och sedan av dennes hustru *Anna Botvidsdotters* systerdotters man

lantränkmästaren över Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län Hans Gustafsson Staaf

Han kallas också kronofogde och kronobefallningsman. Han var 1669–78 bosatt 2.12, baktomter till östra delen av 2. 10, som han tillsammans med *Kiettil Claesson Felterus* (gift med en annan av Anna Botvidsdotters systerdöttrar) tilldömts framför *Hans Svensson Böker*. Hans Gustafsson Staafs hustru protesterade 1679 över att Gro Eriksdotter skulle få Brita Månsdotters stolrum. Hans Gustafsson Staaf tog avsked på grund av ålderdom år 1700 och avled sannolikt 1702 (en fältkamrerare Staaf (förnamn ej angivet) begravdes D 30.3.1714). Såväl tjänst som gård övertogs av mågen,

lantränkmästare Ivar Wandelin,

som börjat som skrivare å lanträneriet i Malmö. Som bevis för att han var en förmögen man har man anfört, att *f.d. majoren H Behrenhielm* som pant för ett lån av honom lämnat ”en demantering om 18 lod och 5 skedar om 14 lod”. Men av Uddevalla domböcker åren efter hans död 1714 (begr. 5.3.1715) framgår att hans cautionister – hans syster och svåger Barthengren – för hans skull råkade i stora ekonomiska svårigheter. Hyresgäst 1719–20 var *remsnidare Hans Jörgen Wedeking* (lösöre 1715 100 d smt) och hans hustru *Annika Niclasdotter och läregosse Carl Jönsson*. Wandelin skattade i andra roten). Ivar Wandelins änka erlade tomtöre t.o.m. 1717, varefter äganderätten till dessa tomter på Vallgatan liksom till östra 2.10 övergick till

handlanden Anthony von Egmont d.ä.

(född 1645, död 1724). Han var sterbhusintressent efter handl *Hans Olufsson* (se 4.111). Han köpte också av *häradsh. Erik Stiernman* västra hälften av 2.10. Gårdarna brann 1721 och ännu 1755 betecknas de som ödetomter. Om honom berättar Berg, att han så sent som 13.1.1696 avfattade en revers på holländska flera generationer efter det att hans stamfader flyttade till Göteborg. En 19-årig dotter avled av kopper och begravdes Chr 28.10.1745.

Efter änkan *Cornelia von Kühls* död (vigsel 7.8.1683, begr. Chr 28.10.1730) köptes hennes ödetomter på Kungs- och Vallgatorna på auktion den 15.2.1745 för 543 d smt av

uppsyningsman Erik Norling

(uppbud 25.2.1745). Han gifte sig 17.9.1746 med jungfru *Sofia Hillebrand*. Han var död i nov 1758, då sonen *gördelmakaremästare Andreas Norling* lånade 2 000 d smt av Jacob Schütz för att av modern och syskonen köpa 1.68. Ödetomterna 2.10 och 1.79 övertogs 6.8.1746 av

handelsman Carl Jönsson d.ä.

som uppbjöd 1.79 och 2.10 13.2.1749. Tomterna ärvdes först av Carl Jönssons *änka Anna Maria Westerling* och kallades 1790 hennes handelsbodas, som hon samma år skänkte sonen *handelsbetjänten Carl Jönsson d.y.* (uppbud av 4 st tomter med bodar 15.10.1790). Tomterna förvärvades på konkursauktion (uppbud 13.7.1812) efter *handlanden Niclas Jönsson* av *handlanden Sven Lysander*, som lät dem gå vidare obebyggda till *bagare Niclas Hammar* (uppbud 17.4.1815) (Gbg hj II s 203–204).