

Tionde roten, tomt 93

Kvarteret

Tjugofjärde roten 1637–57

Nära krutkällaren

Rote 13 1657–70

Efter Lars Olsson Hising förekommer i 1717 års längd följande serie av gårdar med deras inneboende personer:

86 *Anders Jonsson* enrollert (betalar ej tomtöre)

hustru *Anna Johansdotter*

ibm *trumslagarehustrun Elsa Svensdotter*

ibm *Wilhelm Tranman* (eg. *Trallman*)

hustru *Beata Andersdotter*

87 *Klädesmakare Pär Pärsson Ahlman*

hustru *Catarina Davidsdotter*

ibm *soldathustrun Malin Olofsdotter*

(Dessutom framgår av tjänstehjonslängden, att här bodde också inhysesjonen *Annika Nilsson* *Maria Andersdotter* och *Ingrid Svensdotter*.)

88 Soldaten *Joan i Kattholm* (*Johan Kattholm*)

hustru *Karin Nilsson*

soldathustru Annika Jonsdotter

Enligt magistratsprotokollet 25.10.1720 hade magistraten låtit uppkalla dem, ”vilka närmast vid Krutkällaren på norra sidan av staden boendes äre att låta dem förete deras åtkomst till sina platsers bebyggande”. Följande inställde sig:

Föravskedade soldaten *Johan Kattholms* hustru uppvisade ett köpebrev av *Håkan Jonsson*, daterat den 16.12.1691. Hon bevisade sig ha köpt sitt hus för 15 rdr courant och visade också en mätaredel på tomten, som hade utgivits av framlidne stadsbudet *Börge Amundsson* och *stadstimmermästaren Gullbrand Andersson* den 31.5.1671.

Klädesvävare *Wilhelm Trallman* visade *Hans Jörgen Pauls* transport på sitt hus daterat den 8.8.1705. Han hade betalat 250 d smt. En del av huset hade *Trallman* sålt till klädesmakaren *Per Ahlman*. – ”*Joan i Katthåla*” står i tomtöreslängderna 1696–97 intill en *Knut Pers* änka. Klädesvävaren *Hans Jörgen Paul* var 1717 gift med *Malin Knutsdotter* (se 10.21, kv. Göta kanal), som förmodligen var dotter till *Knut Persson*, som ej förekommer i 1681 års längd. *Hans Jörgen Paul* själv står på denna plats i tomtöreslängden 1704.

De övriga som bodde där runt omkring hade inte sina bevis om åtkomsten tillgängliga. Deras hus hade enligt rätten byggts på villkor, att de skulle borttagas, om det befanns nödvändigt för befästningsverken, varför de upplystes om att de måste vara beredda att skaffa sig husrum på andra ställen och flytta sina hus, om de inte kunde utverka hos landshövdingen att få stanna där över vintern.

Den nämnde Anders Jonsson i 1717 års längds nummer 86 var enrollerad båtsman och förekommer i längderna åtminstone fram t.o.m. 1733 men 1735 omtalas enrollerade *båtsman Anders Jonsson Lerums* änka och 1745 ”avlidne Anders Lerums änkas arvingars gård”. Hälften av gården tillhörde dottern *Anna Catarina Lerum*, gift med sinnessvage sjöman *Niclas Lång* – denne står för gården 1750. Den andra hälften tillhörde sonen *Erik Andersson Lerum*, som var ostindiefarare. Han betalade tomtöret 1755 men omkom som matros tillsammans med hela besättningen på skeppet *Printz Carl*. Enligt bouppteckningen den 24.2.1756 ägde han hälften i ett litet hus bestående av en gammal stuga och kök på Väderkvarnsberget, värd 80 d smt.

Sjömanshustrun *Anna Catarina Lerum* svarar för gården 1760–62 därefter ett par år ”sjömannen *Lerum*”, vem denne nu kan ha varit.

Det kan ha varit denna gård – eller någon tätt intill – som 1765 hade övertagits av *packhuskarlen vid ostindiska kompaniet Anders Jonsson*, efter vilken bouppteckning företogs 16.2.1786. Han sades ha ägt hus och tomt på Kvarnberget nära intill krutkällaren bestående av två eldrum och två små kök, vedbod och en liten vindskammare, värd 153.10 rdr specie. Enligt auktionsprotokollet 29.8.1786 var det lösöresauktion i avlidne packhuskarlen *Anders Jonssons* på Kvarnberget vid krutkällaren belägna hus. Utom änkan *Elsa Magnusdotter* efterlämnade *Anders Jonsson* sonen *Olaus Andersson (Olof Andersson)*, som var handelsbokhållare hos *Joh. Otto Otterdahl*. Han övertog gården men avled ogift redan 14.4.1791. Han efterlämnade hus och tomt på Kvarnberget, nummer 93 i tionde roten. 1791 hade han upprättat testamente till förmån för *handelsman Häggboms* änka *Britta Häggbom*. På begäran henne utauktionerades den 23.5.1791 den till 240 rdr specie. värderade gården 10.93 och såldes till lantmätarebetjänten *Peter Broberg* för 242 rdr specie. Han ägde vid branden 1793 hälften av gården, resten tillhörde *hustimmerman L. Winnerqvist*.

Ödetomten uppdelades år 1800 mellan *handelsmannen Isac Rydberg* och *stadsbetjänten Lars Ahlbom*. Rydbergs del hade år 1807 övertagits av herr *kassör Carlsson*.