

Andra roten, tomt 132

Kvarteret Snusmalaren

Tionde roten 1637–57v

Sjätte roten 1657h–70

Kungsgatan, Korsgatan- Östra Hamnen,
norra sidan

2.130, 2.131 & 2.132 Kungsgatan 44

Doretie (Dorthe) Per Schrifuers 1637: 1 mtl, husfolk 1637: 2 mtl

Lars Gulsmedh 1637: 2 mtl

Michel Jönsson

1637–46: 3 mtl, 1647: 2 mtl

Enl. mantalslängderna 1637–47 omtalas här Michel Jönsson, som enligt borgarlängden 1739 var handelsman. Hans hustru *Anna Michel Jönssons* omtalas 1648–51 med 2 mantal. Hon nämnes i källorna senare än så: Den 10.7.1657 vände hon sig i kämnärsrätten mot *Måns Pedersson Remmer* ang. dennes handskrift till Michel Jönsson, daterad den 9.12.1630, den 15.8.1659 vid samma rätt mot sal *Olof Anderssons änka*.

Michel Jönsson betalade samma år, som han förefaller ha avlidit, nämligen 1647, 50 rdr vardera för två gårdar. Den ena (troligen den västra) hade ägts av Dorthe Per Schrifwers (i mtl, 1637), den andra var Michel Jönssons mors gård. Svärsonen *Olof Claesson upptages* 1647 med 2 mtl.

Sven Torchelsson stadssoldat (hos Anna Michel Jönssons) 1648–49: 1 mtl

Wellom Hansson hos Anna Michel Jönssons 1649: 1 mtl

Anna Michels sålde den västra gården till

Paul spelman

för 64 rdr. Huseköpspenning 3 d smt betalades 10.7.1651.

Han anges vara bosatt i tionde roten 1652–55 och säges i rätten den 24.8.1650 vara måg till Peter spelman, d.v.s. *stadsmusikanten Petter Grötter*, som enligt RR 10.4.1670 och 6.9.1673 hade en son som var musikanter och gästgivare i Ödeshög i Östergötland. Denne hade svågern Paul Roder i Christiania, som tydligen var densamme som Paul spelman.

Robert handskmakare 1654: 2 mtl

Jacob Jack R10 1656–57v

Oluf Claesson Felterus 1666–70 (änkan 1672)

Före flytten till Norge sålde Paul Roder denna gård till

rådsförvanten Erik Gunnarsson Sethelius

1666–70

Denne härstammade från en rad präster i Sätila. Fadern *Gunnar Joannis* avled 1628 och modern *Catharina Bengtsdotter* gifte om sig med faderns efterträdare *Gabriel Svenonius*, stamfar för präster i Sätila och Kville. 1656 gifte sig Erik Gunnarsson med *Ingeborg Eriksdotter Sahlfeldt*, dotter till *handelsmannen Erik Henriksson Sahlfeldt* och hans hustru *Karin Bengtsdotter*, vilken efter Erik Henrikssons död (omkring 1641, då han bodde i denna tionde rote) gifte om sig med *åldermannen i Köpmannagillet Söfring Nilsson*. Den 7.7.1673 fordrade Erik Gunnarsson Sethelius sin hustrus fäderne- och moderne, tillsammans 450 rdr (plus någon jordepart i och vid Lidköping) av Söfring Nilssons änka *Margareta Johansdotter*. Erik Sethelius räknade upp en mängd punkter, där han tyckte, att Söfring Nilsson givit sin styvdotter för litet i förhållande till avvittningsskriften efter hennes mor Karin Bengtsdotter, daterad den 27.5.1655. För ”en hederlig avfärd ur huset” borde han ha givit henne hemgift av ”lärf, knyttning, sarge och raf” (bärnsten), vidare bröllopskost till gästernas traktering med spanskt vin och konfekt samt till ersättandet av sönderslaget glas, sammanlagt 77 rdr, belöpande sig tillsammans 172 rdr. I avvittningsskriften förbehölls barnen deras nödtorft, hemgift och bröllopskost, dock efter styvfadern Söfring Nilssons råd och ämne, Det Ingeborgs sambroder *Erik Sahlfeldt* tillkom av 150 rdr för Brastorps skattegård (Kållands härad) borde ha delats på var och en av fem arvingar efter landslag och icke efter stads- lag. Söfring Nilsson hade vidare lagt beslag på Ingeborg Sahlfeldts andel i en gård på Bötker- eller Drottninggatan, som hennes farfader *Henrik Sahlfeldt* hade efterlämnat och på 45 1/2 lod silver, som hennes faster *Anna Anders Andersson* fått på sin arvslott. – Söfring Nilssons änka anmärkte med rätta, att Erik Sethelius borde ha sökt likvidation hos Söfring Nilsson under dennes livstid.

Detta omnämnande år 1673, att Drottninggatan kallats Bötkeratan är intressant. Det ursprungliga namnet var Sankt Jacobsgatan. Senare blev den omdöpt till Holländaregatan men snart nog möter vid sidan om det senare namnet benämningen Drottninggatan (icke som Maja Kjellin skriver i Kvarteret Alströmer s. 16 först 1721). I själva verket torde under 1600-talets sista decennier benämningen Drottninggatan ha varit förhärskande. Smeden Pehr Larsson Säfwenäs anklagades i oktober 1682 för att han kallat rådmann Erik Gunnarsson ”en gammal grå skälm”, vilket tyder på att denne vid den tiden icke var ung längre.

Erik Sethelius avled den 11.4.1683 och ärvdes, eftersom han var barnlös, endast av änkan Ingeborg Sahlfeldt. Tomten värderades 1715 till 200 d smt, gården till 340 d smt (inte hälften av grannen Nils Eks gårds värde) och lösöret till 100 d smt. *Fortifikationsbokhållare Håkan Åkesson* och *Johan Åkesson* och hans hustru *Maria Egmont* bodde 1717 hos rådmansänkan Ingeborg, då hon kallas gammal och fattig.

Kommissarie Jan (Johan) Åkesson begravdes Chr 26.4.1722. Hans *skrivare Jonas Holm* hade 100 daler i lön. En hustru Maria Å. var 1750 bosatt 5.7, Härbärgat, begr. Chr 22.6.1760.

Efter Ingeborg Sahlfeldt gjordes bouppteckning 23.10.1731. Efter hennes död ärvdes makarna av en bonde i Hålda Gunnar Gabrielsson, som var systerson till rådmann Erik Sethelius (Berg I:2, 120). I bouppteckningen upptages bl.a. en bild av ryttmästare Erik Sahlfeldt och en av rådmann Erik Gunnarsson.

Men denna gård 2.132 på Kungsgatan ”belägen emellan remsnidare Johan Ströms hus å östra och skomakare Nils Eks å västra” hade Ingeborg Sahlfeldt den 21.1.1720 för 1 450 d smt i redbart silver sålt till

skepparen och handelsmannen Ebbe Andersson på Heden.

Hon förbehöll sig att under sin livstid få behålla några rum i övervåningen. Skepparen Ebbe Andersson fick burskap i Göteborg den 18.7.1723 och begravdes i Onsala den 27.1.1734. Hans änka *Christina Nilsson* var syster till *kaptenen vid amiralitetet Nils Nilsson* och till *Christina Westman*. 1738 uppbjöds huset enligt Göta hovrätts dom den 22.11.1737 på grund av fordran av *överstelöjtnanten Isac Browald*. Christina Nilsson behöll dock gården till sin död i oktober 1748, Sonen *Nils*, som var skeppare och bosatt i Stockholm, kallade sig *Hedman*. Den 17.2.1749 utauktionerades avlidna änkan Christina Ebbe Anderssons hus på Kungsgatan på den dödas *sonhustru Elisabeth Hedmans* begäran. Hus och gård på Kungsgatan inropades för 1 950 d smt av *kommendörkaptenen Conrad Wilhelm von Döbeln* och *bouteilleuren vid Ostindiska Kompaniet Olof Trausell*.

Von Döbeln och Trausell sålde den 25.1.1754 för 2 400 d smt gården till

handelsmannen Anders Björnberg

(burskap 22.3.1756, uppsagt av änkan 18.5.1792). I juni 1754 gifte sig Anders Björnberg med *handelsmannen Bergerus Hultmans* dotter *Anna Greta Hultman*. Bouppteckningen efter Anders Björnberg i oktober 1683 upptog förmögenheten 107 159 daler bl.a. hans två hus på Kungsgatan, värderade till 18 000, hus och gård i Masthugget 4 000 d, halva sillsalteriet Kråkerön. 11 300 d. Änkan behöll gårdarna på Kungsgatan 1790 men denna västra gården hade 1795 övergått till *handelsmannen P. Gadd*.

1800 *Handelsmännen Anders Kjellmans* och *Anders Svenssons* hus

1801 *Mjölaren Roys* hus

1802 *Handelsmannen Roys* hus

1807 *Handelsmannen John Roys* bodar