

Andra roten, tomt 3

Kvarteret Vattenkällan

Fjortonde roten 1637–57v

Sjunde roten 1657h–70

I norr Kungsgatan från Vallen till Ö.
Hamnen, i söder Ö. Larmgatan
Tills. m 2.2 Kungsgatan 63, Ö. Larmg.
17, 19

Anders Glasmestare (Rotemästare i R14 1637–51)

1637–39, 1642, 1645–47: 3 mtl, 1640: 1 mtl, 1641: 2 mtl, 1643–44, 1648: 4 mtl, 1656–57v

Hans Glasmäster

1646–48 Hans glasmästare 1.2.1661 1663: 1

Gunilla Anders glasmästares änka

*****VII***** 1659–60: ½ Begr. 11.11.1670

Hennes tomt uppbjöds 1.3.1669 av

Lars Björnsson åkare.

1666–81 M ½ G 1670–81: ½

Han fick burskap 19.1.1670, ålderman samma år. Tomten (belägen mellan sal rådman Sven Bengtssons hörnhus i väster och östra sidan av vallen) låg så nära stadsvallen (6.6.1692), att rätten uppdrog åt Hektor Loffman att överse tomtgränserna, eftersom ”man inte vet hur stor del av henne efter reduktionen av vallarna blir behållen”.

Den 3.7.1679 klagade åldermannen för åkarna Lars Björnsson över det intrång *landssekreterare Poppelman* gör ”åkarna på deras landeri med staketets nedrivande och hans boskaps inkörande”.

Konstapeln Per Eriksson (Ahlbo)

betalade den 6.6.1692 4 d smt i huseköpspenning för Lars Björnsson åkares hus och gård, som kostat honom 202½ daler. Han sades ha köpt gården av Lars Björnsson åkares arvingar för 135 rdr kurant. Han bör vara identisk med den *Per Ahlbo*, som omtalas i tomtöreslängderna 1696–1702 och vars änka var innehavare t.o.m. 1707.

Hantlangaren vid artilleriet Erik Pehrsson Ahlbo

blev 1716 lärekonstapel och 1721 läreminör.

Utom Erik Ahlbo och hans hustru *Kerstin Jönsdotter* bodde 1717 i gården *konstapeln Olof Berg* med sin hustru *Kerstin Carlsdotter*. Den 2.9.1734 sålde Erik Ahlbo för 400 daler gården till handlanden *Carl Jönsson* men av någon anledning kallas den 1737 (då Erik Persson kvarbodde) *drängen Carl Anderssons* gård och 1745 borgaren Carl Jönssons.

Handelsmannen Petter Eriksson Borgström

lät den 18.6.1753 första gången uppbjuda en på Kungsgatan intill Vallen belägen gård, som jämlikt upprättat bytes- och skiftesbrev den 9.4.1753 emot avstående av dess vid Östra Hamnen och Kungsgatan belägna hörngård till handelsmannen Carl Jönsson samt 4 000 daler silvermynts mellanavgift hade tillbytt sig av bemälte handelsman Carl Jönsson. Den förstnämnda gården höll i den mån den var belägen på stadens grundenligt Herr Majorens och Riddaren av Kungl. Svärdsorden samt denna stads arkitekt och Ingeniör Bengt Wilhelm Carlbergs utgivna mättningsbevis av den 17.4.1741 och den 23 sistlidna maj mot norra sidan, som var åt gatan 76 fot och 4 tum emot västra sidan utmed för detta avlidne David Bloms men numera handelsman Carl Jönssons hörnhus fyrtiofem fot och sju tum och å östra sidan vid vallsättaren Lars Nilssons å fästningens grund bebyggda plats tio fot och sju tum, svenskt mått.

Petter Borgström var född i Borgvik som son till *Erik Nilsson* och *Catarina Using*. Han uppsade den 27.3.1769 det burskap som handelsman i Göteborg, som han erhållit den 29.10.1734. Hans första hustru *Maria Pettersson*, syster till *handl. Olof Pettersson*, var änka efter *Nils Borgström* och hade varit bosatt på Sillgatan. Hans andra hustru *Elisabeth Raswill* var änka efter en *Hellstadius*. Bouppteckningen efter henne den 17.9.1756 visade en behållning på 9 627:8. d smt, därav hus och tomt på Kungsgatan, värt 2 325 d (rum, dagligstuga, mannens kammare och gamla stugan). Vidare upptogs en avbränd ödetomt på hörnet av Sill- och Torggatorna, värderad 215 d, hemförebåt nr 1, etc.

Hattmakaren Johan Andreas Söderborg

(burskap 29.4.1774) lät 6.3.1775 första gången uppbjuda hus och gård beläget vid Kungsgatan mellan avlidne handelsman Carl Jönssons änka Anna Maria Jönssons hus å västra och hustru Grönbergs och jungfru Insulanders å östra sidan bestående av en hel tomt med därå varande åbyggnader, som han köpt av handelsmannen Peter Eriksson Borgström den 3.2.1775 för 4 000 d smt. 30-penningen uppgick till 1.33 daler 10 $\frac{2}{3}$ öre smt.

Hos hattmakare Söderborg (gift *Johanna Sofia Rex* med vilken han hade åtta barn) bodde 1785 utom *snörmakare August Beijer* Söderbergs svärfader *murmästare Fredrik August Rex*. Trähuset brann den 2–3.3.1792, då murmästare F. A. Rex bodde kvar hos Söderberg och hjälpte honom att redan samma sommar ersätta det brunna trähuset med ett trevånings stenhus. Söderborg ägde gården till sin död 1824 liksom även 2.1 och 2.2, dock till en början obebyggda.