

Andra roten, tomt 40

Kvarteret Gymnasiet

Femte roten 1637–57

Första roten 1657–70

Hörnet av Kungsgatans södra sida och
Magasinsgatans östra sida

2.40 & 2.41 Kungsgatan 19, Magasins-
gatan 18

Gården kallas i Gustavi tomtöreslängder 1670 "Herr Börge Cappelans gård" och 1679 hans samtliga arvingars gård. Därmed är det klarlagt, att den tillhörde

Bergerus Andreas Starcherus (begr. 19.5.1678).

som blev komminister i Göteborg omkring 1662. Åbo på gården 1672–1673 var änkan efter Frans Corneliusson Denning (Dennich), som av regeringen inkallades 1667 "med twänne sillebyssor, eller skepp bequäme till sillefiskeriet sampt der till behörigt folck och nödvändigheter att transportera, efter i Holland manerligt sätt och bruk" för att lära svenskarna sillfiske. Efter 1775 var "Daniel Conterfejare" åbo på gården. Av lägesuppgifterna vid Marcus Jäger seniors lagbjudning 10.3.1682 framgår det att Daniel Conterfejare då var avliden och att han ägde hus väsetr om de av Marcus Jäger köpta tomterna på Kungsgatan västan lilla västra hamnen. Det beslöts samma år, att Matthias Hindriksson Glasmästare, Lorenz Brandt och Claes Segelmakare skulle värdera avlidne konterfejaren Daniel von Röhlens hus, varav skraddarelådan sökte sin betalning. Svenska kyrkor, Torslanda, innehåller en uppgift om att målarskan Margareta von Röhlen 1693 "efter noga betingning bemålade det nya kortunnvalvet för 30 d smt" – i priset ingick bestyrkning av alla stolarna. Gården hade på något sätt före 1696 tillfallit

båtsmannen Jacob Johansson,

som ägde den t.o.m. 1712. 1713 var ägaren

löjtnanten, sedermera kaptenen vid amiralitetet Henrik Hjortberg

Han var son till löjtnanten Gustaf Hjortberg (begr. 23.5.1708), som ägde "en ringa tomt med därpå byggda små trähus" under Ekeskogen. Henrik Gustaf Hjortbergs tre hustrur hette Ingeborg Berling, Helena Löfman och Anna Catharina von Eiten. Henrik Hjortberg blev en av de mera framstående kaparkaptenerna under Karl XII. Vid sin död hedrades han med begravningsalut. Magistratens protokoll den 17.2.1739 berättar: "Inkommo kofferdikaptenen Wesenberg, boktryckare Kallmeier och fru Sara Chambers med begäran om ersättning för fönster som söndersprungit vid det starka skjutandet som ägde rum vid kapten Hjortbergs begravning. ... Brev skulle avgå till överkommendanten med begäran om att dylik skjutning hädanefter måtte anordnas på någon viss och bekväm plats, något från husen belägen." Enligt bilaga till magistratens protokoll nov. 1721 ägde Hjortberg då fastighet på Kungsgatan "näst intill Gregorii änka".

Henrik Hjortberg sålde 19.7.1732 gården 2.40 till tapetmakaren

Christian Drapp (eller Drab).

Henrik Hiortberg efterlämnade två söner: sedermera *kyrkoherden i Vallda och Släp Gustaf Fredrik Hjortberg* (född i Göteborg 2.10.1714, död 5.4.1776) och *Henrik Petter Hjortberg*. Amiralitetsskollegium beviljade sönerna ett månatligt gratial på 15 d smt att utbetalas till den 2.11.1747 (Gbg bou 1745: 1 385, 1 410).

Tapetmakaren Christian Drapps gård uppbjods redan den 2.12.1723 för skuld och köptes därefter av *kapt. Samuel Christoffer von Schaffrath*, som var ägare fr.o.m. 1736. Gården pantsattes den 10.3.1742 och sades då ligga på Kungsgatan mellan handl. D'Ailly i öster och fältskären Hindrici i väster.

1757 ägdes gården av sjötullsbesökaren, sedermera vaktmästaren vid Hall- och Manufakturätten Olof Blomstedt och hans hustru Catharina, vilka den 1.7.1758 sålde gården till skomakare Johan Broman och hans hustru Anna Greta, vilka i sin tur den 17.1.1761 överlät hälften i hus och gård till bleckslagare Christian Fredrik Porthun.

Beckmans del övertogs efter 1765 av *ostindiefararen Olof Ahlberg*.

Guldsmeden Melchior Faust köpte först den 21.11.1769 på auktion efter bleckslagare Christian Fredrik Porthun övre hälften av gården och sedan den 5.9.1770 den andra hälften efter ostindiefararen Olof Ahlberg, vars konkursmassas kuratorer utfärdade köpebrev till mäst. Faust. Enligt Beckström uppförde Faust ett hus 1776. Närmaste nabor var hökare Gunne Liedström å västra och segelsömmare Pihl å östra sidan.

Faust ägde gården fram till den stora branden 1804, som började i detta hus och som målade beskrivits i landshövding J. F. Carpelans brev till kungen (se Göteborgs hjärta, del I. sid 86)

Hattmakare Johan Petter Ågren köpte den avbrända tomten och byggde där 1807 ett stenhus, som han ägde till 1829, varefter *hattmakare C. F. Söderberg* var innehavare fram till 1834.