

Andra roten, tomt 51

Kvarteret Sidenvävaren

Elfte roten 1637–57v

Kaserntorget 2

Första roten 1657h–70

Skräddaren Johan Andersson Smälänning bodde här 1662 enligt kontributionslängderna. Enligt magistratens resolution den 25.1.1689 befriades ”en allmoseman Johan Andersson smålänning för fattigdoms skull från skatt”.

Den 12.3.1674 uppbjods första gången skräddaren Johan Anderssons gård till *tullskrivaren Assmund Nilssons* betalning enligt utvunnen dom. Möjligen rör det sig om en annan gård än denna som skräddaren Johan Andersson ungefär samtidigt för 55 rdr sålde till

ringkarlen Sven Ingelsson

Enligt fastebrevet den 15.3.1675 var den belägen mellan organisten Daniel Meyers å södra och hustru Toras å norra sidan. Bouppteckningen efter Sven Ingelsson 18.9.1675 utvisade, att hans fyra äldsta barn, döttrarna *Anna, Britta, Maria och Kerstin* härstammade från ett tidigare äktenskap. De fyra yngsta *Annika, Johan, Britta och Jacob*, hade han med sin efterlämnade änka *Anna Andersdotter Hijsing*. Hon gifte om sig med

Torsten Svensson Ringkarl,

som var död 1705 efter ett barnlöst äktenskap. Bouppteckningen (1705: 323) anger som arvingar utom änkan Anna Andersdotter sambrodern Anders, som bodde i Farstena by, Vedens härad, samsystemen Cecilians man Joen Andersson på Höga och halvsystemen Anna Svendsdotter samt framlidna samsystemen Ingeborg Svendsdotters barn och på egna vägnar Erik Jonsson. Bouppteckning efter Anna Andersdotter Hijsing (begr. D 8.9.1716) företogs först 1722 (bou 1722:691). Det framgick att barnen kallade sig *Häger* och att *skräddaren Erik Lind* var gift med en av döttrarna. Hon bör vara den *Annika Svendsdotter*, som fick stolrum efter löjtnant Moréns hustru den 2.9.1708 En annan av döttrarna var 1693 gift med *Petter bokbindare*.

Gården övertogs av sonen

konstapeln vid amiralitetet Johan (Svensson)Häger,

som i sigillet förde en häger mellan två stjärnor. Han blev 1723 arklimästare. Svågern Erik Lind begärde vid Gbg RR 1721 sin andel av den hushyra som konstapeln Christopher Johan Häger uppburit av sin moders gård. Den 24.5.1723 lånade Johan och *Catharina Häger* 300 d smt av

bagaremästare Lars Bengtsson Åhman

mot hyresrätt i framparten av gården. För 525 d smt hade enligt köpebrev 12.11.1728 hela gården (på Ekelundsgatan mellan skräddaren mästare Jonas Ljungquists hus å norra och timmermannen Olof Eriksson å södra sidan, uppbud 2.12.1728) övertagits av bagaren Lars Åhman (uppbud 2.12.1728), som ägde gården 1730.

Lars Andersson Tornberg.

ägde 2.51 enligt bouppteckningen efter hans hustru *Catharina Jonsdotter Lind* den 12.3.1733. I detta äktenskap hade han sonen *Anders. Anders Tornbergs* morbroder och förmyndare var *överskeppare Lars Bogman* Lars Tornberg hade fått burskap som hökare 24.2.1728 och bodde 2.58 1730. Han efterlämnade 1737 (bou 1737:358) gården till sin änka *Anna Maria Kuntz* med vilken han hade döttrarna *Margareta* och *Christina*, för vilka bagaremästare Lars Bengtsson Åhman var förmyndare; Christina avled kort efter fadern.

Anna Maria Kuntz var 9.2.1738 omgift med *kronobagaren Emanuel Lundbeck*, då de för ett lån av 300 d smt pantade hus och gård på Ekelundsgatan mellan skraddaremäster Jonas Lundquist hus och gård å norra och deledragare Sven Håkonssons å södra sidan till herr *Johan Tornthon*.

Någon gång mellan 1740 och 1745 övergick äganderätten till gården till

glasmästare Sven Lundgren.

Uddevalla RR den 11.7.1739: Glasmästaregesällen från Göteborg Sven Lundgrens ansökan att få bli glasmästare i Uddevalla avslogs med tanke på att den gamle Uddevallaborgaren Johan Larsson och glasmästareänkan Metta Jonasdotter hade så slätt näring. I Göteborg fick Sven Lundgren burskap som glasmästare 7.7.1741 (begr. D 26.10.1756 se 3.52, Sparbanken 1750).

Förmyndaren *fammätaren Oluf Casparsson Åhl* hade nu på tredje året fött och klätt pupillen *Anders Casparsson Åhl* sedan denne kommit från styvfadern glasmästare Sven Lundgren. Anders Casparssons moder hade efterlämnat 91 d smt enligt inventarium 1.9.1747. Fadern dog i fattigdom utan att efterlämna något (EIIb:75) *Erik Lindén* som förmyndare för avlidne glasmästare Sven Lundgrens omyndiga dotter *Sara Maria Lundgren* begärde, att hennes styvmoder *Anna Maria Schwartz* skulle ställa borgen för det fäderne- och mödernearv (EIIb:79) som tilldelats pupillen.

Gården 2.51 köptes 1748 för 500 d smt av

f.d. fältväbeln Erik Wahlbeck och hans hustru (Tidigast omtalade 1731 2.13 1/2). Bouppteckning efter Wahlbecks första hustru *Maria* företogs 28.11.1737 (1737:387), då Wahlbecks ägde hus och tomt på Kyrkogatan under skogen mellan enrollerade båtsman Lorens Martin och hantlangare Sven Hallberg i väster, värd 160 daler De hade gifta dottern *rustmästare Wilhelm Lillias hustru Anna Maria Wahlbeck*, sonen *Peter*, och dottern *Catharina*. Barnens möderneanförvanter var *klädesmakaren Jonas Appelman* och *Petter Liedberg*. Den 2.11.1747 köpte Erik Wahlbeck för 600 d smt 2.76 av *Maria Schöfding*, som hade flyttat till Holland (30-pen. 8.5.1749)

Vid bouppteckningen efter Wahlbecks andra hustru *Ingeborg Larsdotter* den 30.5.1753 ägde Wahlbeck 594.26 daler. därav ett litet hus på Otterhällan (stuga, en liten kammare, ett litet kök samt vind över dessa rum och ett litet vedskjul), värderat 160 daler (Berg II:11–12, 115)

Svärsonen *matrosen i Ostindiska KompNiet Berendt Jönsson*, gift *Catharina Wahlbeck* övertog före 1751 denna gård 2.51. Berendt Jönsson avled i Kanton den 7.8.1750 på *skeppet Enigheten* och efterlämnade enligt bou 15.8.1751 hus och gård på Ekelundsgatan mellan skraddaren Stråhlmans bakgård och däledragaren Sven Anderssons hus. I äktenskapet med Catharina Wahlbeck föddes dottern *Maria Berntsdotter*, senare gift *bleckslagare Johan Stolpe*. I gården hade fältväbeln Erik Wahlbeck givit 100 dalers värde till sonen *faktorn vid Korseberg Peter Wahlbeck*.

Änkan Catharina Wahlbeck gifte om sig med *rotemästaren vid brandvakten Anders Hallberg* (död 25.12.1786) som 20.11.1767 blev brandvaktssergeant efter avlidne *Johan Smitt*. Det sades då att Hallberg från ordinarie brandvaktscorpsens början 1748 till närvarande tid med ringa ut-

komst hade tjänt som rotemästare (EIIb:124). Det uppges 1767, när Anders Hallberg sökte stadsvaktmästaretjänsten efter Petter Grope (EIIb:129) att det ålåg ”brandvaktspatronerna” att visitera stadsportarna. Anders Hallbeck skrev den 6.6.1763 (EIIb:105) angående om att hans gamle svärfader avskedade fältväbeln Erik Wahlbeck hade avlidit för 7 veckor sedan (närmare bestämt 18.4.1763, bou 31.4.1764). Han uppvisade den dödes testamente till honom och hans hustru. Vid laga bouppteckning efter brandvaktssergeanten Anders Hallberg den 21.3.1787 (1787:1 041) efterlämnade han utom änkan Catharina Wahlbeck som närmaste arvingar sonen *vice pastorn Herr Lars Hallberg* och dottern *Anna Christina, gift med amiralitetskonstapeln Matthias Dödergren*, samt ogifta döttrarna *jungfrurna Ulrica Juliana och Elisabeth Charlotta* (vilka representerades av *hökaren Anders Ahlberg och sporrsmeden Jean Jacob Weisell*). Utom hus och gård i Västra Haga efterlämnade han hus och gård i andra roten mellan saltmätaren Lambergs å östra och hökaren Anders Ahlbergs å västra sidan. I bouppteckningen 28.2.1800 efter Catharina Wahlbeck (död 17.2. s.å.) sägs det att huset nummer 51 i andra roten på Ekelundsgatan såldes på auktion 25.7.1800 för 1 416:32 rdr specie. till svärsonen avskedade *amiralitetskonstapeln Matthias Dödergren*, som var ägare 1802. Efter branden 1804 såldes den avbrända tomten till ägaren av 2.63. Hästekv. åren 1802 – branden *krögaren Johan Kindgren* (uppbud 27.5.1805), som samma år registrerade ritningar. Johan Kindgren avled 9.5.1819, hans hustru *Brita Christina Andersson* den 24.4.1822 (Berg II:5–6, 332).

Senare uppbud av 2.51

handl Mårten Backman	17.11.1823
sergeant A M Backman	29.1.1838
styckjunkare Carl Seth Mellgren	19.10.1857