

Andra roten, tomt 57

Utanför kvartersindelningen

Tomter utanför kvartersindelningen utstakade 1670.

Väster om Ekelundsgatan mellan Vallgatan och Kungsgatan.

Efter branden den 1.11.1804 inköpt av staden och utlagd till friplats.

Jöns Nilsson (Svensson) soldat

1671–81, M1676 kallad *Generalens inköpare* ½

Det är osäkert, om inköparen hette Nilsson eller Svensson, 1671 och 1681 kallas han herr Guvernörens inköpare Jöns Svensson. Den 27.7.1570 upplät magistraten denna tidigare ödetomt ”under ekeskogen norr om Jöns Andersson däledragare” till Jöns inköpare.

Snickaremästare Jöns Hansson

ägde 1696–1708 den halva tomten. Av mag. prot. 1712, 125 framgår det, att snickaren i Göteborg Jöns Hansson hade följande syskon:

- 1) avlidne *skomakaren i Stockholm Lorentz Hansson Lund*
- 2) *Ingell Hansdotter* i Kind, gården Hackare, Hulared socken, Daltorp gåld
- 3) *Sven Hansson*, samma socken, Långareds gård
- 4) *Olof Hansson*, en dräng i Häckare, där systemern bodde
- 5) *Karin Hansdotter*, gift 1/ *kofferdibåtsmannen Olof Ambjörnsson*, avvittring 3.11.1711; 2/ med *Mäster Sven (Olofsson) Ahlequist*
- 6) Halvsystemern *Kirstin Hansdotter*, gift med *tunnbindaren Erik Ahlequist*.

Svåger var Senior *Erik Mattsson*.

Enligt mag. prot. 22.12.1708 hade snickaremästare Jöns Hansson tillsammans med sin *hustru Kerstin* (levde 1717) sålt en tredjedel av sin tomt på Ekelundsgatan till *skolmästaren Nils Andersson*.

Nils Andersson kvarbodde 1717 med sin hustru *Kerstin Eriksdotter* i gården och ännu 1737, då en Nils Andersson nämnes som ägare till tredjedelen. Men 1745 talas om ”timmermannen” Nils Anderssons änka.

I bouppteckningen efter systemern *Karin Hansdotter Lund* kallas även snickaren Jöns Hansson *Jöns Hansson Lund* (Gbg bou 1716:446).

Jöns Hansson snickares återstående två tredjedels tomt övertogs 1722 av överskäraren *Jonas Björkman* och ägdes 1735 av *soldaten* under den här liggande garnisonen *Jonas Lundahl*. *Björkman* flyttade 1730 till 8.53.

1761 inköptes gården för 1 030 d smt av *Andreas Dettergren*, född 1704, död 1764 (begr. 25.11 s.å.). Bodde 1755 ibm hos handskmakare *Anders Cederberg* 2.40. Han hade 13.4.1743 erhållit burskap som handlande men blev senare packmästare och sillvrakare. Den 2.5.1750 fick han som handelsman låna 1 000 ur stadens brandstodsmedel mot borgen av handelsmännen *Sven Kullman* och *Gustaf Råberg*. 31.1.1764 begärde *Andreas Dettergren* att få bli befriad från sin sillvrakare-tjänst som han förvaltat från år 1759. Hans krafter var försvagade och ville som ersättare ha sin medhjälpare Herr *Tobias Daillij* (EIIb:107). Den 23.11.1764 begärde *Carl A. Hellberg* att få bli vrakare i den avlidne *Anders Dettergrens* ställe. Han hade under 1764 skött sysslan under *Dettergrens* sjukdom.

Andreas (Anders) Dettergren hade 1744 gift sig med *handlanden Carl Liedborgs och hans hustru Margareta Christinas* (se 8.27–28) dotter *Margareta Ingeborg Liedborg* (döpt 25.11.1726, begr. 29.3.1758). Vid bouppteckning efter *Dettergren* 17.12.1763 sades han efterlämna ”ett litet hus med tomt på Ekelundsgatan bestående av stuga, kök och två små bodar jämte gårdsrum i under-våningen samt ovanpå en nattstuga och två små avskiftade rum”. Gården såldes på auktion 24.1.1765. *Brandvaktssergeanten Anders Hallberg*, död 25.8.1786, omtalas som ansvarig för gårdsdelen 1768–70 (se 2.51). Gift *Catharina Wahlbeck*, bou 28.2.1800, dotter till *Erik Wahlbeck och hans hustru Maria*. *Järndragaren Petter Stenberg* står i tomtöreslängden 1786–1802 för gården men listan över de natten till den 1.11.1804 nedbrunna husen upptar ”*järnbäraren And. Stenbergs hus*”.