

Andra roten, tomt 93

Utanför kvartersindelningen

Otterhällan

Sörliden

Denna gård ägdes av *två åkare Anders Kulling* i rad. De var far och son.

Åkaren Anders Kulling senior uppträder första gången i samband med denna gård i tomtöreslängden 1723. Han fick burskap som åkare 30.8.1726. Vid bouppteckningen efter honom 28.7.1746 ägde han ett litet hus med tomt på Otterhällan, värt 110 d smt, behållning 472:29 daler. Hans första till namnet okända hustru var avliden 1734 (bou 3.10.1734).

Den 12.7.1751 försålde avlidna åkaren Anders Kullings *änka Magdalena Månsdotters* egendom i dess på Otterhällan belägna hus på änkans och förmyndaren för dess omyndige son herr Anders Enanders begäran.

Gården inropades för 162 d smt av sonen *åkaren Anders Kulling junior*. Han var född 1730 i Anders Kulling seniors första äktenskap och fick burskap som åkare 20.9.1751. Vid bouppteckningen efter hans första hustru *Christina Torstensdotter*, död i april 1755 (bou 11.11.1755) ett litet hus på Otterhällan.

Den nämnda Christina Torstensdotter var tydligen identisk med den *Christina Berg* som tillsammans med sin man Anders Kulling hade gjorts lika delaktig med avlidna *hustru Anna Bryngelsdotters* arvingar på grund av den skötsel och omvårdnad, som de givit henne ”Min släkt Kulling och Stinas mor, som bor i Backeby gård de skola hava och taga lika med min närmaste släkt” skrev hustru Anna Bryngelsdotter enligt intyg av N Klingberg och Erik Nyman. Vittnen mot en dräng Håkan Svensson, som ville ogiltigförklara testamentet var:

änkan hustru *Ingeborg Dimberg*

rustmästare Nils Klingberg

dess hustru Ingri Klingberg

kvartermästare Salomon Blomberg och *dess hustru Margareta Lind*

underskulden Niclas Blomsterdahl

arkliemästaren Eric Neuman (Erik Nyman) (EIIa:77)

19.11.1762 begärde Anders Kulling att få bli hökare i stället för åkare. Han hade måst avsäga sig åkeriet på grund av ”hästekreaturs vantrevnad”. Han klagade också över för dryga skatter och inkvartering (EIIb:103). 1755 kallades Anders Kulling åkareälderman.

Gården hade 1760 övertagits av *Henrik Kulling*, som får burskap som åkare 28.11.1766. Den 19.1.1787 värderades åkaren Henrik Kullings hus på Otterhällaberget mellan järndragaren Schött (Schytt) och avlidne åkaren Jan Pehrssons gårdar belägna gård och hage, utmätt för en fordran på 71 rdr skuld plus ränta. Den var 26 alnar lång och 32 alnar bred, en våning hög bestående av två rum, kök och visterhus med tre stallar och en bod på andra sidan gatan jämte en liten trädgård med plommonträd, värd 240 rdr specie.

En auktion på gården som hade utlysts till den 23.1.1787 på *politiegevaldigern Anders Bäckmans* och underskulden Magnus Claessons begäran, uppsköts på grund av sonens vädjan på föräldrarnas vägnar.

Gården står emellertid 1785–86 skriven på åkaren Anders Kulling och 1787–90 på dennes arvingar.

Besökaren Magnus Andersson hade övertagit gården 1795. Bouppteckningen efter lanttullbesökaren Magnus Anderssons hustru *Sofia Maria Westergren*, död 8.4.1809, upptar ett litet korsvirkeshus med tomt nummer 93 i andra roten Otterhällan bestående av ett rum och kök samt vindskammare och källare, värderad 200 rdr banco.

Krögaren Isaac Wennerberg m.fl. uppbjöd gården 10.9.1810. Den uppbjöds också 19.3.1821 av *båtålderman Joh Gabr. Pettersson*. Men bouppteckningen efter *sjötullsvaktmästare Isak Wennerbergs hustru Anna Maria Brismarck* död 10.5.1824 upptar ett litet korsvirkeshus på halva tomten nummer 93 i andra roten, Otterhällan samt ödetomten nummer 92 i samma rote (Berg II:11–12).

Den 15.7.1833 uppbjöd *timmermannen Anders Jonsson* 2.93½. Bouppteckningen 5.1.1835 efter hans *hustru Gunilla Sofia Jacobsson*, död 12.8.1834 upptar ett litet stenhus med tomt nummer 93½ i andra roten (Berg II:5–6, 251).

Senare uppbud av 2.93½

handelsbetjänten Johan Rangström 15.6.1846