

Tredje roten, tomt 23

Kvarteret Snusmalaren

Tionde roten 1637–57 v

Kyrkogatan 23 (mellan Östra Hamnen
och Korsgatan)

Sjätte roten 1657 h–70

Västra delen av 3.23

Swen dragare?

Jacob Bödker R10

1637–38: 3 mtl

VII *Anders Swensson uthi huus* R10

1637–38: 2 mtl

Bengt Hindriksson strandridare R10 1655: 1 mtl

Jonas Heiderlund buntmakare bodde här 1667. Han begärde 1674 tillsammans med *buntmakarna Erik Hansson och Daniel Dietzfelt* att få bilda ett skrå för att utesluta skräddarna och hattstofferna från sitt ämbetsområde. Tidigare hade de inte varit mer än två på orten. Den 2.10.1702 pantsatte Jonas Heiderlund gården för köp av en oxe, värd 9 rdr courant, några dagar därefter den sjunde oktober lånade hans änka *Rebecka Blomdahl* pengar till hans begravning. Nästa dag avtalade hon med sin granne i öster om att han skulle försträcka henne pengar till inköp av en liten gård på Kvarnberget av mästern Sven Thorsson. I gengäld skulle han erhålla bakkdelen av hennes tomt och preferens i framdelen. 1710 kallas gården *Anders Hansson Liedboms*, varefter den delar öde med gården öster härom. Rebecka Blomdahl avled 27.5.1676, begr. 4 juni s.å., 44 år 4 mån gammal.

Östra delen av 3.23

Jacob Jung 1637–52v

1637–50: 2 mtl, 1651–52: 1 mtl, 1657

Han bodde i tionde roten 1637. Han begr. Chr 28.3.1659. Han tvistade UR 12.6.1646 med sin ”blodsförvant” eller förmyndare, den skotske rådsförvanten *Hans Jung* (se 9.20) om sin sal faders gård, som denne bortsålt. Gift 28.4.1633 med Catharina Gotien (tidigare gift Cahun?). Hans styvson begravdes 14.3.1636, hans egen son okt 1644. Catharina avled som änka 4.8.1675, begr. 9.8.1675, 75 år gammal.

Major Jacob Cahun

(Cavun, adlad Canohielm 8.12.1689), född 1625 i Göteborg Han erhöll enligt egen uppgift (1677, se nedan) gården i arv, troligen av Jacob Jungs änka. Han var en tapper krigare och hade tappert påbrå. Hans farfar *Volter Colguhun, sedan Cahun*, inkom till Sverige 1752 med de skotska trupper, som Charles de Mornay överförde till Sverige till Johan III. Jacob Cahuns far *Peter*

Cahun började som kammarjunkare hos hertig Carl av Södermanland, var en tid landsflyktig i Polen och avled 1633 som arrendator av Kopparberget och ägare av en tiondel av Falu gruva.

I Jacob Cahuns meritlista står, att han bevistat belägringen av Halmstad och Landskrona samt fälttåget i Norge

Man vet inte om Jacob Cahun själv någonsin bodde här på Kyrkogatan. Efter 1678 var han som artillerimajor bosatt i Marstrand. Men redan dessförinnan beboddes gården av olika hyresmän till exempel av

Jöran (Jürgen) Herwegh (3.23ö)

1666, begr. Chr 2.4.1667, en föga framgångsrik handlare i importerade hattar. Ett barn begavdes i sept 1651. I RR mot *Ingrid Adrians* 1.12.1654. Han var åbo 4.30 omkring 1663. Jöran Herwegh omtalas i mantalslängden från 1651 och bodde 1652–55 i sjunde roten. Han kan inte, som det påståtts i den genealogiska litteraturen, vara son till *Adam Herwegh och Altje Rendus*, vilka gifte sig först 17.12.1637 eftersom han själv hade barn födda senast 1751. Troligen var han son till *Jacob Herwegh d.ä.* 1665 berättas han ha satt sina hattar i pant hos hustru Cecilia von Lengerken, Adam Herwegh var cautionist för en skuld, som Jöran Herwegh hade hos Petter Gertzen i Hamburg. Jöran lovade att betala den med järn.

Hans änka Anna Borchers (född 1626, begr. Chr 53 år gammal 13.11.1679) begärde att till försörjning av sina sju barn få försälja drycker. Hon står upptagen i krigskontributionslängden 1675 för 16 öre: så litet pålades bara de mest extremt fattiga.

Nästa hyresman förefaller att ha varit

Frantz Kuhn

1668

Född 1643 och son till bokbindaren Thomas Kuhn. Mer om honom på annat håll (5.17, Arkad.).

Sven Jacobsson (Gamb) inspektor

1671

Han var son till *Maria Jacob Svenssons* (se 4.34). Denne Sven Jacobsson Gamb skaffade sig senare en gård ”på södra sidan om Stora Hamnen belägen” (5.11, Arkad.1674–91).

Arfwed Olofsson (Berg?)

1672–75

Han kan möjligen vara den Arvid Olofsson Berg från Göteborg, vilken som ombud för *Lars Larsson Mathskål* bötfälldes för pantning vid Sundals häradsting 1665. Omnämnd 1668 9.44. Den 5.7.1669 tvistade han med sin syster hustru *Christentia Olofsdotter, Peder Olofsson Ahlbos änka* och sades, när samma ärende kom upp 1672, vara i Stockholm. Burskap 6.5,1679.

1677 uppstod det tvist om gården. *Bengt Hylthenius* vände sig den 24.1.1677 på *David Amias* och *Cornelius Claessons* vägnar mot artillerikaptenen Jacob Cahun angående den gård, som Arvid Olofsson åbodde, och som de nämnda handelsmännen hade tagit till sin betalning men som Cahun sade vara sitt arv och sin egendom. Hylthenius sade, att han 1674 i april flera gånger hade sett originalet av köpekontraktet mellan Arfwid Olofsson och Cahun. Arfwed Olofsson skulle ha köpt gården för 400 rdr, vilka Cahun bekände sig ha fått den sista penning med den första och alldeles utan någon klausul om att han skulle behålla gården som sin underpant till dess den var

fullt betald. Den 12.11.1677 tillerkändes Jacob Cahun trots detta gården eftersom köpet på grund av Arfvid Olofssons bristande betalningsförmåga aldrig hade fullföljts.

Det meddelades i rätten i mars 1677, att kapten Jacob Cahun i Marstrand den 7.3.1677 hade erhållit fullmakt av Arfvid Olofssons efterleverska *hustru Elisabeth Klein* att på grund av hennes usla tillstånd begära *cessio bonorum*. *Petter (Månsson) Billmans* svägerska *Margareta Klein* – gift med sedermera *borgmästaren i Strömstad Sven Månsson Billman* – begärde i rätten den 24.3.1681 att få utlösa silver, som hennes avlidne svåger Arfved Olofsson pantsatt hos *regementskrivare Jonas Svensson* (vars änka gift om sig med *regementskrivare Oluf Johansson*).

Efter Jacob Canonhielms död 1697 pantsatte arvingarna gården ”mellan mästare Christian hattmakare i öster och mästare Jonas Buntmakare i väster” till *handl Jöns Persson Wessberg* 1698 (uppbud 11.7.1698) Sedan sålde de den för 550 d smt till

handl Anders Larsson Liedbom

(uppbud 20.2.1699, död 1737), som också blev ägare av gården väster härom, varför gårdarna sammanslogos. Anders Larsson Liedbom upprättade 18.3.1720 inbördes testamente med sin hustru Brita Månsdotter (Montin) dotter till *handl Måns Esbjörnsson och Barbara Sahlfelt*. Hon efterlämnade enligt bou 2.5.1753 hus och tomt på Kyrkogatan mellan perukmakare Lunds änka i väster och hattmakare Jungbergs änka i öster. Arvingarna var: *Med dr Lars Montin, magister Carl Magnus Montin och sjömannen Lars Carlsson*. Efter ”ringning med auktionsklockan på alla torg och gator” inropades gården den 15.5.1753 av den ovannämnde arvingen

adjunkten vid Gustavi domkyrkoförsamling Carl Magnus Montin

för 3 036 d smt, varefter den överläts till

buntmakaren Anders Landquist

(burskap 12.6.1747. begr. D 16.12.1753 bou 15.4.1755) Hans efterlämnade lager bestod av muf-far av hermelin, kanin och björnskin samt skinn av iller, katt, räv, kanin, utter, varg, filfras m.m. Hans änka Dorothea Christina Ström gifte om sig först med buntmakaren Johan Eneroth (burskap 28.9.1759) som uppbjöd gården 20.12.1762, sedan före 1775 med körsnären Gottlieb Ephraim Renner.

Den 26.1.1778 sålde Renner o.hans hustru Dorothea Christina gården till körsnären Anders Nystedt för 1663 rdr 40 skill specie. Denne var ägare ännu 1802. 3.23 kallas liksom 3.22 1807 handelsmannen Anders Nystedts ödetomt.

Senare uppbud av 3.22–23

klensmeden Waldemar Hasselgren	22.2.1813
klensmeden Eric Olsson	11.11.1839
grossh. Eugen Sundberg	11.3.1850
stadsmäkl. John v. Schneidern	20.6.1853