

## Tredje roten, tomt 36

### *Kvarteret Stadsmäklaren*

Femte roten 1637–57v

Magasinsgatan 14 – Kyrkogatan 9

Första roten 1657h–70

---

*Fiskalen Nils Jacobsson* ägde (citat från nedan) ”tomtområdet ända fram till burggreven Israel Norfelts gård vid Västra Hamnen”, d.v.s. 2.127 och 2.128 samt 2.121 = hörnet av Kungsgatan, ”västan lille västra hamnen sunnan David Becks gård” (3.32).

Sålde (uppbud 7.8.1670) till

*Reinholdt Bontius*

1670–76, änkan 1677–81

M1676: 1½ tomt.

I ett brev 1669 skrev magistraten (Ba:1): ”Det Kungl. Collegii kunde wi uti all ödmjukhet härmed icke obemärkt låta, huruledes Generaltullförvaltaren Ädel och Välaktat Wilhelm Drakenhielm haver förordnat en man Reinu Ponius och med fullmakt och instruktion försett till att visitera och inquirera efter allt nederlagsgods här i staden efter Kungl. Maj:ts och Kronans rättighet må dess riktigare iakttagas, vilken ock vid sin ankomst haver oss begärt, vi wille honom till detta verkets fortsättande handen räcka. Varpå vi efter vår skyldighet förordnade en Rådman med stadsens bokhållare, som skulle honom Bontium följaktig vara uti samma visitations förrättande. När nu desse förbemälte deras anförtrodde ärende angripa och där uti hava begynt fortgå, finna de stora underslev vara förlupne, och är att befrukta större här efter bliva uppenbara.”

Reinholdt Bontius omtalas ofta endast som ”Pontius” (t.ex. i 1670 års bakugnslängd). ”Renier Bontius” erhöll den 7.8.1670 första uppbud på en tomt på Magasinsgatan han köpt av *fiskalen Nils Jacobsson*, som ägde tomtområdet ända fram till burggreven Israel Norfelts gård vid Västra Hamnen.

Det hus som Bontius och hans hustru ägde bestod åtminstone av två våningar. Det berättas nämligen den 27.3.1685, att *skräddaren Christian Weise* av Pontii änka hustru Catharina hade hyrt hennes underhus för 6 rdr från instundande påsk med skriftligt kontrakt men förre hyresmannen *Marcus Jäger den yngre* ville inte flytta till påsk, vilket rätten ålade honom att göra.

Den 8.3.1687 beslöt rätten följande: ”Emedan avlidne Reinard Bontii änka hustru Catharina Berndtsdotter till sitt nödtoftiga underhåll uti sine fattige och ensörjande villkor är nödgat att försälja det lilla hus och tomt, som hon och hennes man här i orten acqvirerat haver, varandes arvlös och ingen arvinge å Bontii sida, som nu redan i tolv år /död?/ varit haver sig infunnit. Ty är i anseende till hennes fattigdom henne utav Magistraten beviljat det hon må förfara med gårdens försäljande det bästa hon gitter.”

*Packhusbesökare Hans Olufsson* köpte redan den 1.5.1689 gården för 200 rdr courant av Catharina Berndtsdotter och köpet omnämns den 1.5.1698, då det sägs, att gården låg mellan handlanden Jacob Sands tomt i öster och kantor Bonds hus och gård i norr, vilket förefaller märkligt, då tom-

töreslängderna anger *visitören Anders Andersson Berg* som granne i norr (enligt bou efter borgaren Thore Thorsson i granngården 1717 ägde Anders Berg 1715–17 en del av tomten).

Hans Olufsson fick dock icke första uppbud förrän den 25.10.1725 och fasta den 4.12.1725. Han kallas i fastebrevet i magistratens registratur samma dag *visitören* vid Kungl. Stora Sjtullen och det nämns att när köpet skedde den 1.5.1689 låg gården mellan Oluf Rasmusson i norr och Anders Germundsson i söder. Tomten höll 80 × 31 fot.

Hans Olufsson första hustru hette *Ingjeld Larsdotter*, död barnlös enligt bouppteckning 8.5.1709. Upphandlingslängden 1717 anger att Hans Olufssons hustru hette *Elisabeth Grönberg* och att hon inte längre ville bruka sidentygskläder, om någon avgift skulle betalas för det. Elisabeth Grönberg, som begravdes D 23.9.1721, döptes den 14.8.1687 i Christine som dotter till *hattmakare Andreas Grönberg*, född 1646, död 1716, och *Elisabeth Graf*, död 25.9.1725.

Hans Olufsson begravdes D 7.12.1731. Hans Olufssons gård på Magasinsgatan med inmurad bryggpanna och tapeter i ett rum värderades 1732 (Se Berg II:7–8, 425). Det omtalas 2.3.1732 att *Catharina Grönberg* 1722 hade lånat pengar av sin sal svåger packhusinspektören Hans Olufsson.

Gården kallas 1733–40 *frälseinspektören Anders Thorins* gård och ägdes 1745 av *bokhållare Silvander*. 1750 upptages *borgmästaren i Kungsbacka Jönsson* i tomtöreslängden som ägare.

Den 19.6.1756 köpte *ränte- och proviantmästare Cornelius Asp* gården av *landssekreterare Jonas Klingborg* för 2 500 d smt. Vid första uppbudet den 12 juli s.å., sades gården, som ägde inmurad brännvinspanna, ligga mellan guld- och silverarbetaren mästare Abraham Grahl å norra och bagaremästaren bagaremästare Carl Fredrik Bremers å södra sidan. Kort därefter avled landssekreterare Jonas Klingborg (begr.1.8.1756, D). Hans hustru *Ulrika Asp*, dotter till *löjtnant Jonas Asp*, hade begravts i samma församling 9.2.1750 (bou 2.11.s.å.).

Asp ägde gården 1780 men 1785 kallades den *räntmästare Apelquists arvingars* hus. Fr.o.m. 1786 ägdes den av förre *artillerikaptenen Magnus Conrad Lampell*, död 25.8.1798: Enligt bouppteckningen den 2.11.1798 var gården värd 666 rdr. Den skulle enligt hans förordnande få disponeras av hans ogifta dotter *Rebecka Lampell* (född 1755, död ogift men myndig 7.9.1834) så länge hon levde ogift. Vid hennes död var tomten ödetomt och värderades till 2 210 rdr bco. En tredjedel i gården ägdes av Rebeckas syster *Helena Cornelia Lampell*, död 13.12.1800, gift med *kaptenen vid Göta artilleri Israel Bexell*, död före 25.6.1802, då bouppteckning efter makarna förrättades. *Handelsman G Brunjeansson* anges som medbetalare av tomtöret 1801–02 liksom ”Malmstedt” 1807.

Gården uppbjudes 1.8.1836 av *handl. Cornelius Johnsson*, som redan uppbjudit granntomten 3.35 den 23.8.1830.

(I tomtöreslängderna för tredje roten 1696 och därefter upptas sedan två gårdar på vardera två tomter tillhörande 1696 resp. magister Areel och Sven Pihl. Dessa bar 1790 numren 2.125 och 2.124. I bakugnslängderna förs dessa till andra roten.)