

Tredje roten, tomt 82

Kvarteret Perukmakaren

Femtonde roten 1637–87	Kyrkogatan 58, norra sidan
Sjunde roten 1657–70	3.82, 3.83, 3.84
	Fredsgatan – Ö.Vallen

Anders Murmäster

1637–38, 1640, 1643: 4 mtl, 1639, 1646–47, 1649: 2 mtl, 1641–42: 6 mtl, 1644: 5 mtl, 1655: 3 mtl

Börge hos Anders murmästare 1643: 3 mtl

½ Jöns Murmästare Rotemästare fr 1647

1647, 1649–55: 2 mtl. Jöns murmästare 1656: 1657: 1.10 (VII), 1657h: 1658: 3, 1659–63: 1½

1666–70, änkan omtalad 1673–81

Lars Wächtare R15 1656:-18 1657: -9 (VII), 1657h: 16 1658–1661: 1

I ett brev 1674 (EIIa:4) berättar änkan Kerstin Torbjörnsdotter,

(troligen dotter till *Torbjörn Andersson Böcker* i 3.81), att hennes sal. man Jöns murmästare år 1671 hade antagit ett arbete att mura en spis uti *hustru Karin Tores* gård (3.80) "på äreborne Swen Areels nattstugu". Eftersom han själv måste mura åt *pres. Leijoncrantz* i Vallda hade han måst lämna arbetet åt *Bengt Andersson*.

Enligt tomtöreslängden 1696 ägde Jöns murmästares änka en halv tomt. Den andra halvan ägdes av

½ Guldbrandt Timmerman

1653–60 1666–70 3.82 senare ev. annat nummer (3.73)

Han omtalas som stadstimmerman 16.10.1671, då han befalldes "stänga runt Stadshuset och dess gård."

1696–10 ägde Jöns murmästares änka och Gullbrandt timmerman halva gården var. Göteborgs magistrats registratur för 1714 omtalar, att "änkor och barn göra ansökningar om nådårsavlöningar för framlidne överskulden Anders Andersson, timmermästaren Gullbrandt Andersson och dess successor Olof Gullbrandtsson". Timmermästaren sades vara granne till stadsskulden Anders Bengtsson Lomb.

I skattningslängden 1715 upptages Jöns murmästares änka, i tomtöreslängden samma år hans dotter. Hos dessa anges bo resp. Ingeborg Gullbrandts och Gullbrandt Timmermans dotter.

Bouppteckning efter Gullbrandt timmerman företogs inte förrän den 25.9.1716. Huset på Kyrkogatan med halv tomt värderades till 220 d smt. Änkan efter sonen Olof Guldbrandsson *Margareta*

Andersdotter levde 1716 liksom gifta dottern *Brita Guldbrandsdotter* och jungfru *Ingeborg Guldbrandsdotter*.

Gården säges 1720 tillhöra Gullbrandt timmermans arvingar och delades 1730 mellan avskedade hautboisten Jean Sahlbach och timmermannens arvingar.

Johan Sahlbach och hans hustru valde att flytta till 3.78. Här bodde 1734 *fältväbeln Johan Magnus Wahlberg* ("betalar under garnisonen"). Den 29.4.1747 berättas i årshandlingarna (EIIb:42) att fältväbeln under herr generallöjtnant Sandels regemente Johan Magnus Wallberg (obs stavning) hade en son *Johan Jacob*, som rest med Ostindiska Kompaniets fartyg Riddarhuset. Det hade uppstått strid om vem som skulle få ta hand om pengarna för hans förslitna kläder och kista *Casper Wohlfart* eller *Carl Frantzson Wallther*.

Framtomten av denna gård 3.82 såldes den 10.2.1735 för 120 d smt till avskedade fältväbeln Wendelkärens änka Maja, som den 11.8.1745 pantade sin halva hus och gård till *handelsmannen Hans Busck* (AIIbb 112 b).

Den 2.3.1747 företogs bouppteckning efter den redan 14 år tidigare avlidne fältväbeln Wendelkärens änka Maria Andersdotter. Hon var syster till *bonden Jöns Halvarssons* hustru och systerdotter till *major Henrik Dalpil*. Tillgångarna uppgick till 115:2 d smt, däribland en halv tomt ungefär, *belägen till gatan* på Kyrkogatan med en därå stående gammal *ryggåsstuga*, ett gammalt kök av bräder och en gammal brädbod. Husen var odugliga och förruttnade. Skulderna uppgick till hela 819.9 d smt. Den här halvan av 3.82 kallas 1755 och 1765 herr Christian Ullmans bodar. Framtomten ägdes 1775–85 av handelsmannen Jacob Gustaf Ullman. Den 14 sept. och följande dagar 1787 utbjöds genom *handelsman Peter Peterssons* rekvisition på offentlig auktion avlidne handelsmannen Jacob Gustaf Ullmans samtliga arvingars på Kyrkogatan mellan högaren Albloms änkas å östra och timmermannen Olof Jonssons å västra sidan liggande fastigheter belägna halva tomt med åbyggnader. Den utbjöds för 133 rdr 16 skill specie och inropades av handelsmännen Niclas och Jonas Tengberg för 233 rdr 16 sk. Men det är ändock handelsmannen Aron Ullman som 1790 svarar för denna halva bebyggda tomt. 1795–1800 ägde Aron Ullman här en bod och dessutom halva Jonas Malms ödetomt. 1801–02 omtalas *hela* 3.82 som vagnmakare Westrings tomt.

Enligt en överenskommelse den 25.7.1732 övertog jungfru Ingeborg Gullbrandsdotter (begr. jan. 1740) brodern stadstimmermanskästare Olof Guldbrandssons efterlämnade tomt på Kyrkogatan. Bouppteckningen efter henne den 7.1.1740 omtalar, att jungfru Gullbrandts gård ärvdes till hälften var av tunnbindaremästare Erik Mattssons hustru Annika Jöransdotter och soldaten Sven Wallmans hustru Stina Johansdotter. Wallmans sålde sin del till tunnbindare Erik Mattsson, som nu flyttade hit. Han var systerson till *tunnbindareänkan Elin Wilhelmsdotter* som 1714 begärde (EIIb:26) att få lära upp honom i yrket. Han var tidigare först bosatt 8.3 enligt restlängd 1725. 1730 ägde han halva 3.84 ett par hus öster härom men förlorade den bostaden till sina fordringsägare 1732. Enligt avkortningslängden för 1734 (i RKG) var tunnbindaren Erik Mattsson och hans gesäll *Erik Staf*, då så alldeles utfattiga och avsigkomna, att ingenting fanns att exekvera. För att kunna köpa Wallmans del måste Erik Mattsson och hans hustru låna 30 d smt av *herr Lars Sundbeck* och den 23.7.1740 till honom pantsätta sin halva del i en bakgård upp mot vällen på Kyrkogatan.

Köpmannen Christopher Diedrich Borg (senare buteljör och ostindiefarare) krävde i mars 1740 inför utsikterna att Erik Mattsson skulle ärva jungfru Ingeborg Gullbrandsdotter honom på en skuld på 160 d smt men Erik Mattsson hävdade, att när skuldebrevet utgavs var Christopher D

Borg betjänt hos rådmannen Peter Coopman och hade näppeligen råd att låna någon den summan. Erik Mattsson förklarade sig varken i februari månad 1734 eller senare ha ägt ringaste fast egendom och inte heller lös att ställa som säkerhet. ”Hälst af dagelig ärfarenheten här och flerestädes nog bekant är, att reda penningar intet annorledes än mot redbar pant utlånas. Han må där uppå hafwa författat ett eller flere skuldebref. Hwilket warit honom dess lättare, som han wäl wet mig wara en mycket enfalldig karl, som hwarken kan skrifwa eller läsa, hwad skrifwet är.”

Den 15.9.1746 omtalas i årshandlingarna (EIIb:56), att både Erik Mattsson och hans hustru hade avlidit. De hade inte lämnat något efter sig till skuldernas betalande mer än det lilla förfallna huset på en halv baktomt på Kyrkogatan belägen upp emot vallen, varför Lars Sundbeck kunde aktualisera sin in-teckning. På auktion den 13.9.1748 såldes huset och bakgården till drängen Sven Andersson, uppenbarligen identisk med branddrängen Sven Andersson Bostedt, som avled 25.1.1754. Bouppteckning företogs 10.9.1767 i samband med att änkan Christina ämnade söka sig in på stadens fattighus.

Underbrandmästare Jonas Malm

hade köpt hennes bakgård med dess halva tomt för 724 d smt. Jonas Malm hade tänkt att förbättra sina villkor genom att förena sysslan som underbrandmästare med att samtidigt vara medlem av skoflickareämbetet. Men förtjänsten av detta senaste arbete svarade inte emot den därmed följande tungan bestående av krono-, stads- samt inkvarteringsutlagor, varför han ville lämna skoflickarnäringen. Jonas Malm, som senare blev branduppsyningsman, avled den 21.12.1807 och ägde då enligt bouppteckningen 9.2.1808 två avbrända halva baktomter nr 81–82 på Kyrkogatan. Hans första hustru Annika Kindberg, död 17.5.1765, var halvsyster till *Anna Kristina Kindberg*, Gift med *soldaten Anders Fiskare*. Hans andra hustru Christina Johannesdotter avled 3.7.1795 (bou 13.1.1796). Hans mågar var *klensmedmästare Sven Grundberg* och *pistolsmeden Jonas Brolin*.

3.82 uppbjöds av

Aron Ullman den 5.5.1800

Slaktare Peter Pomeresche 16.5.1803

Murmästare Johan Jansson 10.12.1804

Tomten beskrivs i tomtöreslängden 1807 som ”murmästare Johan Janssons änkas tomt”. På ena hälften var en bod uppförd och den andra hälften var obebyggd.

Senare uppbud av 3.82

skomakare Erasmus Trenning	8.3.1813
f. styckjunkare Karl Bohle	26.7.1847
hyrkusk Anders Andersson	22.6.1857
husägare J Nilsson	21.7.1862
Handelsbetjänt C J Nissen	30.6.1862

Senare uppbud av 3.82-84

Judiska Församlingen

13.11.1843