

Sjunde roten, tomt 17

Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen

Tionde roten 1657–70

södra sidan

Lars Pedersson R19: Enl borgarlängd 1639 (*däle*)dragare

1639–41, 1644, 1646–52, 1654–55 2 mtl, 1642: 3 mtl, 1643 ”mned inhyses folk” 4 mtl, 1645, 1653: 1 mtl, 1656. *Lars Perssons änka* R19 1657v (X), 1668

Hans Johansson (hos Lars Pedersson) R19 1646: 2 mtl

Rätten bestämde den 10.5.1670, att Lars Persson däledragares tomt skulle försäljas, sedan den först hade värderats av *Bengt Ankarsmed* och *Nils Jonsson snickare*. Den 7.8.1671 uppbjöds första gången Lars Pedersson däledragares barns av deras förmyndare *Anders Gustafsson i Lärje* till *Bryngel Andersson* för 100 rdr försålda tomt. Den 8 december samma år förhöordes Anders Gustafsson, varför Lars Pederssons inventarium icke fanns i arvboken. Denne hade avlidit för två år sedan men något inventarium hade inte uppgjorts. Pengarna för den försålda tomten fanns fortfarande hos köparen Bryngel. Lars Pedersson efterlämnade fyra barn: en fanns hos Johan Bihlfelt, en tjänstgjorde under artilleriet, en dotter fanns i Vänersborg och en gick i skolan.

Gösta Fiskare 1670

Bryngel Andersson båtsman

1671–77 M1676: 1 tomt ägd av änkan

Gustavi tomtöreslängder 1670–77

Sven Jespersson Eek

1678–81 Gustavi tomtöreslängd 1678–81

Jürgen Fürst vände sig i kämnärsrätten den 1.3.1686 mot *Sven Jespersson Eeks hustru Anna Hansdotter* för skuld. Den 16 mars s.å. uppvisade *Anders på Torpet* en pur obligation på 110 rdr och begärde med anledning av denna att få tillträda *Sven Jesperssons* och hans hustrus hus och gård. *Anna Hansdotter* begärde uppskov, eftersom hennes man var i Karlskrona i kronans tjänst. Det beslöts, att om inte makarna hade betalt före nästa fardag, som var Mikaeli dag, skulle *Anders på torpet* få rätt att tillträda gården, sedan han erlagt det gården var mera värd än skulden. *Sven Eeks hustru* ålades den 4 oktober samma år att utan något längre uppehåll inrymma fiskalen *Bengt Hylthenius* gården. *Anders på Torpet* erhöll den 7.6.1687 laga värdering av *Sven Eeks gård* på Sillgatan.

Jon Eriksson timmerman

tillträdde sedan på okänt sätt gården och ägde den t.o.m. 1717. Den 7 aug.1708 pantsatte han till *Olof Persson Ekmarck* gård på Sillgatan mellan *Lars Torbjörnsson* i öster och *Jon järndragare* i väster. Pengarna hade han lånat för att hans son *Erik Jonsson /Linneroth/* skulle få lära sig ark-

liemästarekonsten hos *löjtnant Hjerpe* för 20 d smt. 1715 taxerades tomten till 120, huset till 120 och hans liksom sonen *arkliemästaren Linneroths* lösöre till 20 d smt var.

Jon Erikssons änka *Karin Börgesdotter* ägde gården 1717: där bodde också sonen *arkliemästare Erik Jonsson Linderoth* med sin hustru *Brita Andersdotter*, *Torsten stadssoldat* med hustru *Anna Ambjörnsdotter* och *Anders Persson fortifikationstimmerman* med hustru *Elin Andersdotter*.

Den omtalade sonen

amiralitetskonstapeln och arkliemästaren Erik (Jonsson) Linderoth

ägde gården 1718–28. Boupppteckning efter Erik Linderoth ägde rum 14.12.1733. Hans hus och gård på Sillgatan värderades till 315 daler. Hans änka *Brita Andersdotter* (död 7.5.1763) omtalas som ägare redan 1730 Hon gifte om sig med

skomakaren Carl Wikelund, omtalad som ägare 1737

(bou 1762). Hans styvdöttrar "Catharina, Annika och Stina Linnerötter" var enligt boupppteckningen efter fadern Erik Linderoth gifta resp. *fortifikationstimmerman Petter Feldt*, *klädesvävare Johan Georg Haupt* och *snickare Jonas Cederquist* (se 1.31).

Skomakaren Carl Wikelund var son till visitören Erik Wiklund efter vilken boupppteckning gjordes 1707 (1707: 422). Han hade en halvsyster Catharina Jönsdotter, som disponerade en nattstuga i sina sal föräldrars gård på Konungsgatan under skogen (se EIb:50, 26.9.1748)

Carl Wikelund uppsade sitt burskap den 28.7.1760 på grund av svag hälsa. Han var en sextio års man och hade slutat att hålla verkstad och gesäller. I brev till magistraten den 26.5.1764 behandlades kvarlåtenskapens försäljande efter skomakare Wiklund och dess även avlidna hustru, Auktionen var utlyst till Larmsmässotiden 1763 men inhiberades genom *besökaren Bengt Petterssons* "oskäligen i vägen lagda hinder". Detta var till skada för de pupiller (avlidne fortifikationstimmermannen Feldts trenne barn och avlidne klädesvävaren Haupts två omyndiga döttrar Anna Brita och Anna Sophia Haupt) för vilka *Johan Fredrik Meijer*, *Christian S Porthun* och *Jonas Cederquist* var förmyndare.

Mågen extra *fortifikationstimmermannen Petter Feldt*

var ägare 1745–55

Packhuskarlen Sven Jurlander erhöll den 5.3.1759 första uppbud på fortifikationstimmermannen Petter Feldts på Sillgatan emellan repslagaren Pehr Svenssons gård å västra och stadsfiskaren Oluf Lerums gård å östra sidan belägna hus och gård, som han köpt den 29.6.1755 för 500 d smt. 30-penning till staden 16 daler 21½ öre smt.

Sven Jurlander och hans *hustru Elin* köpte sommaren 1759 en annan gård på Sillgatan (7.77) och sålde därför den 5.7.1759 för 780 daler denna gård till *slaktareåldermannen Johan Eichler*, som uppbjöd köpet (samma grannar som 1759) den 15.2.1762.30-penning 26 daler. Gården kallades 1786 Eichlers änkas bakgård.

Hökaren Jonas Klefberg

ägde 1790 gården som bakgård (uppbud 14.12.1789).

Senare uppbud av 7.17

Gemensamma uppbud av 7.15–7.17: se 7.15.

Gemensamma uppbud av 7.16–7.17: se 7.16.