

## Sjunde roten, tomt 62

### *Kvarteret Gamla Teatern*

Tjugosjunde roten 1637–57

Sillgatan 14

Fjortonde roten 1637–70

---

#### *Carl Olufsson snickare*

1637–55: Lars Olufsson Klocker hos honom 1640, 1649

#### *Lars Olufsson klockare*

1666–81 M1678 1 tomt

Gustavi tomtöreslängder 1670–76

1 tomt

Lars Olufsson, som i sex år varit anställd hos herr *Burmeister* och i denna egenskap tjänat kyrkan, antogs 1631 till ordinarie klockare i Christine kyrka och erhöll därför en årlig lön av 28 riksdaler. 1659 skänkte kyrkan honom en egen grav som tack för hans tjänster och lönen höjdes 1671 till 80 rdr. Han avled i mars 1686 efter 55 års klockartjänst. Eftersom han var barnlös testamenterade han gården till tyska kyrkan, vars föreståndare efter änkans död sålde gården för 160 rdr (Kiesow s. 17 och 95 samt RR 6.2.1688).

*Snickaren Lars Månsson* erhöll den 14.2.1688 löfte att få lyfta de lösören, som hans broder *Olof Månsson* kunde ha ärvt efter den avlidne klockaren Lars Olofsson. Lars Månsson antog att hans bror Olof Månsson hade avlidit utomlands eftersom han inte hört av honom på länge, som säkerhet pantsatte snickaren sitt hus- och tomtbrev och inlämnade en caution underskriven av honom själv och *Jacob Gunther snickare* och *skomakaren Carl Henriksson*. Uppenbarligen hade gården sålts till *Lars Ambjörnsson bakare* ty den 20.2.1687 (och 6.12.1688) noterades det i domboken, att för att köpa hus och gård (av tyska kyrkan) hade Lars Ambjörnsson lånat 150 rdr av kyrkan. Vittnen var vännerna *Albrecht Hunter* och *Erik Månsson*.

1696 betecknas gården som Lars Bakares och enligt 1697 års tomtöreslängd var det hans baktomt (till gård i 8 roten). För lån av 300 d smt pantsatte den 6.2.1699 bakaren Lars Ambjörnsson hus och gård på Sillgatan till banken (A II b:4).

Gårdens fortsatta historia är oklar men det förefaller som om det var denna gård, som 1704–09 ägdes av *handlaren Ambjörn Hansson* och 1710 av hans änka: 1704 bodde där ibm perukmakare Bi-- (bör vara *Jacob Bizott*, som fick burskap 1.5.1708: hans hustru begravdes D 10.12.1717: se 4.107 1713).

Ambjörn Hansson torde vara son till *saltmätaren Hans Ambjörnsson*, vilkens änka *Annika Bryngelsdotter* den 14.5.1701 avvittrade sina tre söner Ambjörn, Hans och Anders inför omgifte med *artillerikonstapeln Lars Wessman* (dennes andra äktenskap). Ambjörn Hansson lånade den 6.5.1705 av sin broder *Hans Hansson* 50 d smt utöver de 150 daler han tidigare lånat och pantsatte till brodern sitt gårdebrev i broderns förmyndare *Lars Svensson* och *Erik Andersson saltmäta-*

res närvaro. Modern Annika Bryngelsdotter testamenterade den 3.5.1711 till yngste sonen Anders och omtalade då att de tre sönerna vid avvittringen 1701 erhållit 700 d smt var. De två äldsta hade erhållit sitt arv: av dessa var Hans kvarlevande.

För 900 d smt och en hedersklädning eller diskretion sålde Ambjörn Hanssons änka Madame *Ingrid Winberg* för skulds betalande 9.4.1710. till *båtsmannen (sedermera styrmannen) Anders Bengtsson* sålt hus och gård på Sillgatan, varför Anders Bengtsson pantsatte henne gården den 29.4.1710. Skattningslängden uppger 1715 Anders Bengtssons förmögenhet till tomt 150, hus 560, lösöre 30 d smt. *Anders Dittmar*, som också bodde i gården hade lösöre till ett värde av 1 000 d smt. Anders Bengtsson omtalas. 15.10.1715 som *sal. styrman Anders Bengtsson* och ärvdes då av hustrun Helena Torsson men i gården bodde enligt 1717 års tomtöreslängd fattiga svärsonen *skepparen John Thorsson*.

och hans hustru *Britta Andersdotter* inneboende var *Anders Arfvedsson visiteur hustru Gunilla Pärssdotter*. Britta Andersdotter var änka 1720: hos henne bodde då ibm *Swen Borgman snickare* och 1730 *mässingsslagaren Swen Elberg, gossen Erik Carlberg, borgaren Nils Andersson*.

Änkan Helena Torsson sålde den 24.8.1736 med bifall av dottern änkan Britta Jon Thores till *bakareåldermannen Lars Åhman* hus och gård på Sillgatan mellan Åhmans (hörngård mot Torggatan, se 8.31) i öster och hustru Brita Holm i väster. Priset var 680 d smt, areal 85½'×25', uppbud och 30-penning 18.4.1737. 1737 *Bagaren Lars Åhmans*. Gården betecknas som 1755 hans bakgård och 1765 hans som hans ödetomt.

Första gången lät handelsman herr Anders Lesse 6.4.1767 för 1 020 d smt uppbjuda avlidne bagaren Lars Åhmans på Sillegatan belägne två ödetomter, som Åhmans efterlämnade sondotter Anna Maria Åhmans förmyndare borgaren Nils Norling låtit försälja på auktion den 10 mars och trähandlaren Mårten Andersson inropat för 1 020 d smt men därefter den 30 mars överlätit till Lesse 30 penning 34 d smt.

1785–90 talar tomtöreslängden för 7.62 om handelsmannen Anders Lesses tomter med åbyggnad. År 1800 nämner den ”avlidne handelsman A Lesses arvingars obebyggda tomt”. Fattigfriskolan, som i testamente erhållit Lesses egendom, hade 1807 bebyggt den.

1800 Avlidne handelsman A Lesses arvingars obebyggda tomt

1807 Fattigfriskolans bebyggda tomt