

Åttonde roten, tomt 47

Kvarteret Tenngjutaren

Tjugonde roten 1637–57

Kronhusgatans norra sida

Elfte roten 1657–70

öster om östra hamnen nära vallen

Anders Nielsson 1653, *Anders Nils änka* 1654 1656–9, 1657–5

Anders Nils son Anders Andersson 1656: 1.4 1657: 1, se 8.20 och 8.23. (XI), 1657h: 1, 1658: 4, 1659–61: 2

Anders Ambjörnsson 1667

Anders Andersson båtekarl R20 8.47

1648–52, 1656–57v

Anders Andersson R20 ibid 1656–57v (XI), 1663: 2, 1665: 5 1666: 3, 1667–75,

änkan 1677–81 M1676

Gustavi tomtöreslängd 1670–76, änkan 1677–81 1 tomt

Anders Andersson båtekarl begärde den 26.11.1666, att *Anna sal Olof saltmålares* måtte förplik-
tas att hålla sitt köp med honom av en halv strömbåt eller att betala honom de 60 rdr, som hon var
skyldig honom. Anna sade sig ”intet annorlunda hafwa lofwat Anders Andersson sin halfpart i en
strömbåt än på den händelsen, om hon blifwer nödgat till att sälja honom”, vilket hon ännu inte
ämnat göra. Nästa år den 11.1.1667 bad båtekarlen *Anders Andersson*, att rätten skulle bekräfta
det kontrakt, som han och *hustru Anna Jonsdotter* sinsemellan hade slutit om hennes båtpart och
därav följande rättighet i strömbåtsgillet. Rätten biföll detta ”såvida det mot gillet artiklar icke
strävar”. På grundval av *Herr Börge kaplans* attest erhöll båtekarlen *Anders Andersson* den
10.8.1675 bördsbrev för sin son *Matthis Andersson*, som han hade satt i tjänst hos en engelsk
kapten Guilian Jansson och som var resfärdig till England.

När det den 14.7.1692 sägs, att *avlidne (handelsman) Nils Andersson* ägde baktomt belägen på
Kronhusgatan vid Östra Hamnen, som skulle besiktigas av *Arvid skomakare, Hans snickare* och
Måns Esbjörnsson, så bör det vara denna tomt det var fråga om.

Den beboddes 1696–1705 av *Per Börgesson smed* som åbo. Han var då gift med en dotter till
Nils Anderssons broder Anders Andersson. Enligt bouppteckningen efter *Nils Andersson* (1706:
465) ägdes denna av föräldrarna ärvda ”baktomt” gemensamt av *Nils Andersson* och hans bror
Anders Andersson. Den hade efter *Nils Anderssons* död värderats den 28.2.1701 och sades då
vara belägen mellan *Bagges gård* i väster och *Anders båtekarl* i öster. Gården försålles till *Nils*
Anderssons son handllaren Anders Nilsson (Cederflyckt) mot vilket *Per Börgesson smed* proteste-
rade. *Anders Nilsson* sålde tomten för 206 d smt (”mellan båtekarlen *Anders Olsson* i väster och
båtskeppare *Anders Svensson* i öster”) till

tunnbindare Erik Nilsson (Kock),

uppbud 19.10.1708, areal 79 1/2 gånger 32 1/2, fastebrev den 19.11.1708 (Ba:18).

Erik Nilsson Böckers tomt värderades 1715 till 150 d smt, hans hus till 360d smt och löseegendom till 350 d smt. Han och hans hustru *Helena Månsdotter* skattade 9 d smt var enligt upphandlingslängden 1717. *Gesällen Nils Jönsson* erhöll 24 d smt i lön. Hustrun fick stolrum i domkyrkan efter Bengta Andersdotter den 12.5.1718. 1725 hette *gesällen Ifwar Olsson* och 1730–32 *Rear Mårtensson*: då var böckaren Erik Nilsson Cock ålderman. 1734 hette *gesällen Anders Nilsson* och *läregossen Erik Hansson*.

Den 21.10.1740 ägde bouppteckning rum efter Erik Nilsson Kock (begr. 4.4. s.å.): han ägde 669:30 d smt, därav hus och tomt på Kronhusgatan mellan Anders Svensson i väster och Thor Börgeson i öster, värderad 530 d smt. Änkan hette Helena (troligen Månsdotter, jfr 1717). (Berg II:5–6, 372). Änkan fortsatte 1741 rörelsen med *gesällen Friedrich*.

Gården övertogs före 1745 av mågen

snickaren Lars Andersson,

1753 hade han *gesällen Bengt Wenngren* och *läregossen Petter Andersson*. Han var 1759 snickareålderman och då hette *gesällen Jean Ludw. Happenius* och (*läre*)*gossen Olof Forssman*. "Ibm" bodde fattige tunnbindaren *Anders Hasselgren* med *gesällen Sven Stockenberg*.

Lars Andersson avled 31.6.1759. Hans hustru *Maria Kock* (bou 28.1.1752) var syster till *tunnbindare Nils O. Ahlgrens* hustru *Anna Maria Kock*.

Lars Andersson efterlämnade 2 184 d smt, därav hus och tomt på Kronhusgatan intill bryggare Anders Svensson i väster, värderad 820 daler.

På begäran av *handelsmannen Lars Hangström*, som var förmyndare för Lars Anderssons dotter *Helena Larsdotter* såldes gården på auktion den 31.7.1759 enligt auktionskammarens protokoll till

lanttullbesökare Simon Ahlbom

för 2 490 d smt. Han var 1749 ägare av 9.24 (dåvarande 9.45) för vilken tomt han i april s.å. begärde att få slippa brandvaktsavgiften, då tomten var alldeles öde (EIIb:54). Besökaren Simon Ahlbom lät den 3.3.1760 första gången uppbjuda ett uppå Kronhusgatan emellan lanttullbesökaren Warmarcks hus och gård å östra och bryggaren Olof Floréns gård å västra sidan beläget hus och gård.

Av EIIb:89 (25.8.1757) framgår det att Simon Ahlbom vid skeppet Friedrich Adolphes nyligen timade återkomst hade fått veta, att hans dotter *Helena Ahlboms* trolovade *Otto Johan Floor* hade avlidit och i Kanton den 3.11.1756 testamenterat sin egendom till henne.

Besökaren Simon Ahlboms *änka Helena Ekman* ägde gården 1765 (Berg II:1–2, 20). Bouppteckning efter lanttullbesökaren eller visitören Simon Ahlbom ägde rum den 18.7.1766. Hela förmögenheten utgjorde 1 876 d smt. Hus och tomt på Kronhusgatan såldes för 4 250 d smt till

ostindiefararen, senare hökaren Nils Johansson (Jansson)

död 27.7.1776.

Bouppteckning efter honom ägde rum den 19.8.1777. Han var svåger till *gästgivaren i Landvetter Jacob Jungquist*. Han efterlämnade 9 633 d smt, därav hus och gård på Kronhusgatan mellan sekr. Öhrwalls hus i väster och snickare Wennerstedt i öster, 3 950 daler. Hans änka *Anna Chris-*

tina Ahlquist, född 1736, var dotter till *handsknakare Peter Ahlquist* och *Brita Lundberg* (Berg II:5–6, 255). Hon ägde gården 1780.

Hökaren Lars Löfgren

lät den 16.6.1783 första gången för inropssumman 1140 rdr specie uppbjuda ett vid Kronhusgatan i stadens norra del och dess fjärde kvarter emellan bryggaren Nils Öhrvalls å västra och snickaren Wennerstedts å östra sidan beläget hus och gård som i livstiden tillhört hökaren Nils Jeansson och den 5.6.1783 sålts på auktion. 30-penning 38 rdr specie. Löfgren var ägare 1790.

Skomakareålderman Sven Söderström uppbjöd 8.47 den 7.8.1797. Han hade fått burskap 21.6.1791. 8.47 kallas 1800 ”skomakaren Sven Söderströms hus”. Han avled 26.6.1806. Enligt bouppteckningen ägde han två-vånings grundmurade stenhuset med tomtnummer 8.47, Kronhusgatan, värderat 2 600 d smt. Han var första gången gift med *Anna Catarina Kruskopf*, död barnlös 17.8.1802, syster till *Johan Erik och Anders Kruskopf*, Bärby, Hisingen.

Sven Söderströms änka *Anna Sofia Ernst*, död 24.12.1811, ägde gården 1807. Hon gifte om sig med

klensmedsmästare Olof Westerberg,

som vid bouppteckningen efter Anna Sofia Ernst den 6.10.1812 ägde ett grundmurat trevånings stenhus nummer 8.47, värderat 5168: 32 rdr banco.

Gården uppbjöds av *handlanden Anton Lack* den 4.1.1830 och av *handelsagenten Alfred E Ohlsson* den 25.1.1858.