

## Andra roten, tomt 13

### **Kvarteret Herrnhutaren**

Tolfte roten 1637–57v

Sjätte roten 1657h–70

Kungsgatans södra sida fr. Ö hamnen t.  
Korsgatan

Tills. m 2.12 Kungsgatan 49

### *Johan Reuter (Rütter) fällberedare*

omtalades i kontributionslängderna 1656–61. Vid Göteborgs kämnärsrätt den 16.9.1659 anklagades han av *strandridaren Bengt Henriksson* för att förleden söndag i Hagarna ha kallat honom rövare. Nej, det hade han inte gjort förklarade fällberedaren: bara frågat om han hade någon tobak av röveritobaken. Vittnen var *Rasmus Andersson och Herman Hermelin*. *Jacob Barker* skulle höras i ärendet.

Johan Reuter flyttade sedan till Vänersborg, där han 1667 omtalas som arvtagare till *krämaren Hans Tiehl* i Göteborg, som förmodligen var den ”fordom Hans Tysk”, som en gång omtalas som hans svärfader. Son bör *sämskmakaren Fredrik Johansson Reuter* ha varit (jämför *Anders Mårtensson Reuter*). Den 5.6.1671 inlämnades till rätten 4 attester i striden mellan *Nils Påfwenfeldt* (se 5.23) och *Conrad Brun Johans änka Elisabeth 1*) av *Anders Åkerman*, som hyrde avl. Hans Tiehls gård; 2) Johan Rütter i Vänersborg; 3) *Anders Olofsson skomakares* attest ang hushyra; 4) Sven Larsson Walls attest från Vänersborg angående att Johan Rütter tillstått sig vara betald för sin andel i huset. Nils Påfwenfeldt ägde först Hans Tiehls gård 3.62ö som pant för utlånade penningar och sades sedan 1668 ha köpt den för lånta pengar: den ruinerades var dag allt mera. Den såldes på grund av att Hans Tiehls arvingar (bl.a. mågen Johan Reuter i Vänersborg, se RR 2.5.1667) hade underlåtit att lösa in den.

Antagligen bodde han före flytten till Vänersborg i den gård som 1663 hade övertagits av

*Anders Gunnarsson Bryggare.*

1663–76 G 1670–78,

I sin förteckning över ”bryggare och bryggerier i Göteborg före 1810” identifierar Stig Dymling (sid 18) denne bryggare med *Anders Gunnarsson-Stillman*, som var borgmästare i Borås 1675–78. (i accislängd 1672, i gillesprotokoll 1672). Han var svärson till *stadsbokhållaren och tullnären Johan Casparsson* (stamfader till släkten Poppelman) och hans hustru *Catharina Krakow*. Anders Gunnarsson – Stillman sades ha övertagit svärfaderns bryggeri vid västra hamnen i hörnan av Drottninggatan på östra sidan om kanalen. Slutåret kan passa för borgmästaren i Borås. (Jämför vad som säges om borgaren Anders Gunnarsson, svärson till Anders Eriksson bryggare)

*Franco fällberedare 1673*

”Skärsliparen” 1675

Åbo 1678 *Cornelius Buhr öltappare* (sedan ägare)

1677–79 M1676: 1 tomt, änkan 1681.

Cornelius Clausson de Bur (eller *Cornelius i Amsterdam*) omtalas i nionde roten 1637–55 och han kallas i yrkesregistret 1639 krögare. Av nedan givna biografiska uppgifter framgår, att ovan nämnde Cornelius Buur var född 1634 och alltså icke kan vara identisk med krögaren. Den här aktuelle Cornelius Buur bodde 1675 i en annan gård på Kungsgatan och kallades då i krigskontributionslängden *Cornelius von der Fliedt* men i bakugnlängden Cornelius Buur. Enligt Långströms borgarlängd erhöll Cornelius von der Fliedt burskap i Göteborg 11.6.1672. 1677 flyttade han in i bryggaren Anders Gunnarssons gamla fastighet. Han avled i Christine församling den 12.11.1680 ”an einem halben Schlag”, 46 år så när som på 3 månader gammal och skulle alltså vara född 1634.

Den 3.12.1671 gifte han sig med *Regina Hacker*, dotter till kyrkoherde *Thomas Hacker* (född 1615, död 1685) och *Catharina Spalding*, död 1667. Makarna hade följande barn (av vilka blott det äldsta och det yngsta blev vuxna): *Catharina*, född 1672 (24.11.1704 gift *Cornelius von der Burg*), *Wilhelm*, född 1674, död 23.1.1675, *Altje*, född 1676, död 25.11.1677, *Wilhelm*, född 1677, död 1678 och *Regina*, född 1679.

Regina Hacker gifte den 2.10.1681 om sig med *Lorens Ekelund*, som var död 1696, när tomtöreslängderna börja. Hon sålde gården till (sin svåger?)

*Anders Andersson Ekelund*,

som pantsatte den till banken den 19.4.1698. 1715 värderades tomten till 200. huset till 620 och lösöret till 400 d smt. Gården ägdes 1716–27 av Anders Ekelunds änka *Jeanna Andersdotter*, vars tomt med hus på baktomten mellan handlaren Per Hansson i öster och guldsmeden Halck i väster värderades 1723. Framtomten kan ha använts till trädgård. I ”Anders Ekelunds arvingars lilla hus” bodde 1725 enligt tomtöreslängden *guldsmeden Abraham Winterstein*. Gården var pantsatt till *handlaren Samuel Schutz*, när arvingarna sålde till *handlaren Isak Gunnarsson* och denne den 3.5.1727 för 450 d smt till

*kommisarie Johan Busch*, som i sin tur före 1730 överlät den till

*snickaremästare Lars Kollberg*

(burskap 25.3.1733, var död 1743). Enligt bou 1744 ägde han hus och tomt på Konungsgatan mellan guldsmeden Hafrens hus och avl. handl Per Bökers ödetomter. Hans änka *Margareta Andersdotter* och övriga arvingar sålde gården på auktion för 2 053 d smt till

*gördelmakaremästare Olof Borgström*,

som var son till *åldermannen för hemföreläbåtegillet Per Larsson Borgström och Anna Torsson*. Olof Borgström hade erhållit burskap 7.7.1741. Han var död redan 29.4.1745, då bouppteckning gjordes och huset värderades till 1 405 d smt. Hans änka *Christina Veit* (född 1718, bou 16.5.1753, då huset värderades 1 725 d smt) var dotter till *svärdfejare Samuel Veit och Elisabeth Halbmeijer*. Hon gifte om sig med

*gördelmakare Carl August Berg*

(född 1716, burskap 25.4.1746, död 1784). Han uppbjöd gården 19.10.1761. Det nämndes då, att gördelmakare Berg hade nedlagt mycken kostnad på detta hus och för 7 500 d smt sålt det till sin svåger

*segelsömmaren Jonas Knappe*

(bror till Carl August Bergs andra hustru *Anna Margareta Knape*).

Genom skriftlig överenskommelse den 15.10.1761 hade Knape förmåtts att återtaga köpeskillingen mot att han så länge han var ogift hyresfritt skulle få begagna alla överrummen. Bergs tredje hustru *Anna Catharina Brink* var vid sin död 1799 hushållerska på Frimurarebarnhuset.

Gården såldes på auktion för gördelmakare Bergs kreditorers räkning för 6 400 d smt den 10.5.1774 till

*stadsfältskär Christian Ludvig Meincke*

(uppbud 13.6.1774). Han var född i Barth (Pommern) och hade 1753 kommit till Stockholm. Den 3.8.1767 blev han stadsfältskär utan lön i Göteborg som biträde till stadsfältskären Carl Diedr Engelhardt och var verksam som andre stadskirurg 1784–21.3.1801. Han gifte sig 1767 med *Anna Wedeka Nyström*, död 17.9.1801. Hon var änka efter *kontorsskrivare Widich Schultzberg* och sedan 1762 barnmorska i Göteborg. Vid bouppteckning efter Meincke 12.1.1802 ägde han hus och gård 3.13, Kungsgatan.

2.12 och 2.13 var 1807 *handelsmannen Olof Kullmans* ödetomter.